

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της 22ας Ιουνίου 2017

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΗΛ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μ.ΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΩΤ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Πανταζόπουλος Ηλίας (Πρόεδρος), Χρυσουλάκης Φώτιος (Αντιπρόεδρος), Κουρή Μαρία (Γραμματέας), Χωματά Αικατερίνη, Χατζηδάκης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Μαρκουλάκη Αικατερίνη, Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, Σερέτη Χριστίνα, Καλαρρύτης Χρήστος, Αντζινάς Ιωάννης, Βιδάλης Παναγιώτης, Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, Δημητρόπουλος Άγγελος, Κορμά – Κουτζιάνα Δήμητρα, Καλούδης Κωνσταντίνος, Μπασούρης Μαρίνος, Νικηφόρος Ιωάννης, Καπίρη Ελένη, Κοκοτίνης Χρήστος, Καλαντίδης Δημήτριος, Ασβεστάς Δημήτριος, Αντύπας Γεώργιος, Δουβή Αγγελική, Αναγνώστου Ιωάννης, Τσατσούλη Αναστασία, Μαργαρώνης Παναγιώτης, Ευσταθίου Αναστάσιος, Κουρής Μιχαήλ, Πούλος Ιωάννης, Πίκουλα Αργυρώ, Σόφης Γεώργιος, Σεφτελής Κωνσταντίνος.

Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ.Βασίλειος Βαλασόπουλος.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο τεχνικός σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και η κα Καραγιαννίδου Δώρα, Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Ηλιούπολης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αν και εκλήθησαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 17123/19.6.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ηλία Πανταζόπουλου, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2. Ζαννιά Ευφημία, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4.Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5.Γρηγορέας Ιωάννης, 6. Γεωργίου Δημήτριος, 7.Αγαδάκος Γεώργιος, 8.Πανταζόπουλος Δημήτριος, 9. Πίκουλα Αργυρώ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Ο κ. Χρυσουλάκης Φώτιος αποχώρησε κατά την διάρκεια των πρωτολογιών των Συμβούλων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -1- (Π.Δ.Σ. 196)**ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -0-****ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 16:30'****ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19:40'**

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α/Α

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

1. Απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για την 196 3
μονιμοποίηση των συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Η.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε απαρτία. Καλησπέρα σας.

ΘΕΜΑ 1ο

«Απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα, όπως ξέρετε, σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως ξέρετε όλοι, ότι είναι για το θέμα των εργαζομένων, για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ένα θέμα που ταλανίζει την κοινωνία μας και βέβαια και την πόλη μας, που τώρα το καλοκαίρι με τα σκουπίδια τα οποία μαζεύονται, μπαίνει και θέμα υγιεινής.

Η θερμοκρασία η μεγάλη, δυστυχώς, βοηθάει στην αποσύνθεση των οργανικών κυρίως προϊόντων, άρα δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση. Από την Διοίκηση τον λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε τον λόγο.

Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, σήμερα καλούμαστε σε αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε το θέμα που έχει προκύψει για τους συμβασιούχους και τις παρατάσεις των συμβάσεών τους, μετά από την αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου πριν τρεις μέρες περίπου ανακοινώθηκαν τα πρακτικά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς ακόμα να έχει βγει επίσημα και να έχει κοινοποιηθεί η τελική απόφαση.

Εδώ και μερικές μέρες όπως γνωρίζετε, έχουν ξεκινήσει μεγάλες κινητοποιήσεις από την πλευρά της ΠΟΕ – ΟΤΑ, καθώς επίσης και των Σωματείων σε κάθε Δήμο, που έχουν ουσιαστικά παραλύσει τον τομέα της καθαριότητας και όχι μόνο. Είναι δεδομένο ότι εδώ και αρκετές ημέρες, αρκετές εβδομάδες, είχε διαρρεύσει στη δημοσιότητα η σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πριν περίπου είκοσι ημέρες είχαν βγει κάποια

δημοσιεύματα, που ουσιαστικά προεξοφλούσαν τα πρακτικά τα οποία είδαμε πριν τρεις μέρες.

Όλο αυτό λοιπόν το διάστημα δεν υπήρξαν οι ανάλογες κινήσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης και φάνηκε σαν να αιφνιδιάζεται πριν τρεις μέρες, όταν ανακοινώθηκαν τα πρακτικά και δεν υπήρξαν οι αντίστοιχες κινήσεις, προκειμένου να μην βρεθούμε στο σημερινό αδιέξοδο και να αποφύγουμε την απόλυση των εργαζομένων, την οποία ουσιαστικά στις συναντήσεις που είχε μέχρι τώρα ο αρμόδιος Υπουργός έχει προεξοφλήσει.

Δυστυχώς ήδη, θέλω να γνωρίζετε σήμερα, υπήρξαν δύο Δήμοι της χώρας οι οποίοι ανακοίνωσαν στους συμβασιούχους την απόλυσή τους, δύο Δήμοι της επαρχίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε, είναι πρώτα από όλα ως Δημοτικό Συμβούλιο, ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, όλες οι παρατάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει όλο αυτό το διάστημα, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι υπάλληλοι οι οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι για τον Δήμο μας και για όλους τους Δήμους της χώρας.

Είναι δεδομένο ότι είναι υπάλληλοι, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα έχουν δώσει πραγματικό αγώνα στον τομέα της καθαριότητας, έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία και προφανώς επιθυμούμε να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο μας και σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Οι «μεσοβέζικες» σε εισαγωγικά λύσεις που αυτές τις ημέρες βγαίνουν στη δημοσιότητα, περί δίμηνων συμβάσεων, ή νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, ουσιαστικά δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Παρατείνουν το πρόβλημα που υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να προσλαμβάνεται στο Δήμο μόνο για δύο μήνες, να παίρνει 700,00€ - 800,00€ μέσα σε αυτό το δίμηνο και μετά να τον στέλνεις και πάλι σπίτι του, έχοντας διακόψει την ανεργία, άρα προφανώς δεν αποτελεί λύση.

Προφανώς δεν αποτελεί λύση, όταν 10.000 περίπου ανθρώπους σε όλη την χώρα, οι οποίοι βάσισαν όλες τις ελπίδες τους στη νομοθετική ρύθμιση που υπήρχε περί παρατάσεων, ξαφνικά να τους στέλνεις σπίτι τους και προφανώς πρέπει για αυτούς τους 10.000 άνθρωποι να γίνουν τα πάντα από την πλευρά της Κυβέρνησης και με την συμβολή των Δήμων όπου μπορούν και με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, προκειμένου να μετατραπούν οι συμβάσεις τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, γιατί πράγματι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Είδατε επίσης ότι συζητούν τις δύο τελευταίες μέρες περί 2.500 μόνιμων υπαλλήλων στην Καθαριότητα. Και εκεί υπάρχει μία σύγχυση, πρώτα από όλα γιατί υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά πόσο μπορούν ή όχι να υπάρξουν αυτές οι νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αν εντάσσονται στο 1 προς 4 (1:4) που έχει υπογραφεί στο μνημόνιο. Ακόμα και σε αυτό το θέμα υπάρχει μία σύγχυση, αν θα μπορέσει να υπάρξει λύση και πράγματι να προσληφθούν αυτοί οι 2.500 και πολύ περισσότερο που χρειάζονται μόνιμα στο Δήμο.

Για αυτό λοιπόν η θέση μας είναι, ότι πρέπει να υπάρξει απαραίτητα και άμεσα η όποια νομοθετική ρύθμιση, να παραμείνουν οι άνθρωποι και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 και ακόμα περισσότερο αν γίνεται στους Δήμους και να προσφέρουν εργασία. Τους έχουμε ανάγκη για λόγους υγείας. Προσφέρουν στα ανταποδοτικά. Γνωρίζει πολύ καλά η Κυβέρνηση, ότι το κόστος το επωμίζεται αποκλειστικά ο κάθε Δήμος για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Πληρώνονται από τα ανταποδοτικά των Δήμων, από τα δημοτικά τέλη κοινώς των Δήμων.

Δεν έχει κάποιο κόστος κανένας κεντρικός και κανένας κρατικός προϋπολογισμός και εμείς έχουμε αποδείξει ότι έχουμε τη δυνατότητα όλους αυτούς τους συμβασιούχους να τους πληρώνουμε και να συνεχίσουμε να

τους πληρώνουμε και να τους αυξήσουμε κιόλας στο μέλλον, για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που υπάρχουν στην Καθαριότητα.

Σήμερα λοιπόν, για να ολοκληρώσω, η πρότασή μας είναι να υπάρξει ένα ψήφισμα που θα ζητά την άμεση μετατροπή του ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου όλων αυτών των υπαλλήλων, την άμεση νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά των ειδικών νομικών και της Κυβέρνησης, προκειμένου να μην φύγει ούτε ένας άνθρωπος, ούτε για μία ημέρα από τον Δήμο μας και προφανώς, εννοείται ότι δεν υπάρχει ζήτημα ούτε δεδουλευμένων, πιστεύουμε ότι εκεί θα υπάρξει μία λύση.

Άλλωστε στο Δήμο μας δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή, επειδή είχαν υπογραφεί τα εντάλματα από την Επίτροπο, κάποιες οφειλές σε εργαζομένους μέχρι σήμερα και πρέπει να βρεθεί λύση, για να μην υπάρξει και στην επόμενη μισθοδοσία τους. Αυτή είναι ουσιαστικά η εισήγησή μας και μέσα από την συζήτηση θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και στο τελικό ψήφισμα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Χατζηδάκη.

Η κα Καραγιαννίδου έχει τον λόγο. Το όνομά σας, την ιδιότητά σας και έχετε τον λόγο.

Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ):
Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης. Πράγματι, η μορφή των συμβασιούχων δεν είναι μία καινούρια ιστορία για τους Δήμους και την Τοπική Διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντώσει κιόλας.

Μάλιστα, μετά το πάγωμα των προσλήψεων όλα αυτά τα χρόνια και τις συνταξιοδοτήσεις προσωπικού, σήμερα αναστενάζουν όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου μας, καθώς και των Δήμων πανελλαδικά λόγω της έλλειψης

προσωπικού. Είναι ένα ζήτημα που έχει γιγαντώσει και η πραγματικότητα είναι σκληρή. Ξεκινώντας αυτή τη στιγμή, γιατί το δεδομένο της στιγμής της τωρινής που έχει ανοίξει, είναι το ζήτημα των συναδέλφων στην Καθαριότητα, αλλά έχοντας εικόνα και για όλες τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου, είναι για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου η έλλειψη προσωπικού.

Όμως για να έχετε καθαρή την εικόνα, η πραγματικότητα είναι αν αυτοί οι συνάδελφοι αύριο σταματήσουν, σε ότι έχει να κάνει με την δουλειά προς τα έξω και για τους πολίτες, μια που ειπώθηκε στην εισήγηση από τον Αντιδήμαρχο για την δημόσια υγεία και για το σκουπίδι, τα μισά προγράμματα από αυτά που βγαίνουν και καθαρίζουν καθημερινά την πόλη μας δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα.

Η ουσία όμως πέρα από αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους αυτούς, που από το 2015 πήραν την πρώτη παράταση και την πήραν πράγματι πάνω σε αυτή την ανάγκη της έλλειψης του προσωπικού μετά από κινητοποιήσεις από την Κυβέρνηση, πάρθηκε η δεύτερη παράταση για το 2016, ψηφίστηκε η τρίτη παράταση για το 2017, βγήκε και μία τροπολογία τον Φεβρουάριο του 2017 για να λυθεί και το ζήτημα των δεδουλευμένων σε μία σειρά Δήμων και έρχεται σήμερα η Κυβέρνηση, γιατί έχει ανοίξει και από τη μεριά της Κυβέρνησης και όχι μόνο από το Ελεγκτικό.

Μας έκανε και μας κάνει μεγάλη εντύπωση, πώς ξαφνικά η Ολομέλεια του Ελεγκτικού μετά από τρεις παρατάσεις και από δύο χρόνια ήρθε να πει γνώμη και να πει ότι είναι αντισυνταγματικές οι παρατάσεις και δεν ξέρω, όσοι το διαβάσατε προσεκτικά, μιλάει ότι είναι αντισυνταγματική και η πληρωμή των εργαζομένων. Ανοίγει και άλλο ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτή η περίφημη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα δεδουλευμένα εργαζομένων αν πρέπει να τα επιστρέψουν και πίσω. Για εμάς είναι καθαρό και για να μην λέω πολλά λόγια τουλάχιστον εισηγητικά, για να μην σας κουράσω και να πείτε και εσείς άποψη, πρέπει πράγματι το

Δημοτικό Συμβούλιο να έχει σταθερή και μία απόφαση σήμερα, την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Είναι κάτι που έχει γίνει και μπορεί να ξαναγίνει.

Είναι κάτι που οφείλουμε και απέναντι στις οικογένειες των 37 συναδέλφων που είναι αυτή τη στιγμή και απέναντι στις Υπηρεσίες, γιατί μετά αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει να πάρει απόφαση εάν απολυθούν, τι μέλλει γενέσθαι την επόμενη ημέρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας χωρίς τα μισά προγράμματα. Επειδή μόλις τώρα διάβασα κιόλας και σε ένα site τέλος πάντων, ότι βγήκε ο Υπουργός και είπε, ότι δεσμεύεται ότι θα βγει νέα νομοθετική ρύθμιση που να προσδιορίζει λέει τις παρατάσεις μέχρι το 2017, μας κάνει εντύπωση, το κουβεντιάσαμε απέξω όλοι οι συνάδελφοι. Πώς μπορεί η Κυβέρνηση να έρχεται και να ξαναλέει ότι θα ξανανομοθετήσει για κάτι που έχει νομοθετήσει πριν λίγο καιρό και δεν παίρνει θέση να νομοθετήσει, όπως έγινε και στο παρελθόν και το 2004 και το 2001 επί Παπανδρέου, Βάσω Παπανδρέου, αορίστου χρόνου το 2002 ξανά, μετά την αλλαγή του Συντάγματος και δεν βγαίνει η Κυβέρνηση για να τελειώνει αυτή η ιστορία και να πει, μετατροπή των συμβάσεων των 10.000 εργαζομένων σε αορίστου χρόνου και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από εδώ και πέρα, τελειώνοντας πρώτα από όλα με αυτή την ιστορία και με την αγωνία χιλιάδων εργαζομένων αυτή τη στιγμή και προχωρώντας θαρρετά, για να μη δώσουμε το δικαίωμα να ιδιωτικοποιηθεί καμία Υπηρεσία.

Πράγματι, η εικόνα που έχουμε ως Σωματείο και από άλλα Σωματεία πανελλαδικά είναι, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση σε όλες τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, ότι αν δεν βρεθεί λύση, θα υπάρχει ζήτημα και ήδη κάποιοι Δήμαρχοι έτρεξαν κιόλας, πριν ακόμη καθαρογραφτούν τα πρακτικά, πριν ακόμα αποφασίσει και το Τμήμα, γιατί υπάρχει μία ολόκληρη διαδικασία.

Σήμερα μάθαμε ότι δεν είναι ένας Δήμος. Είναι τρεις που βγήκαν και είπαν ότι διώχνουν τον κόσμο. Είναι ο Δήμαρχος Ραφήνας, ο Δήμαρχος Ημαθίας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει Δήμαρχος Ημαθίας. Είναι Νομός. Δήμαρχος Αλεξανδρείας.

Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Τέλος πάντων. Αν μου είπαν καλά, γιατί δεν ήμουν, ήμασταν στην κινητοποίηση το πρωί, ότι έδωσε και μία συνέντευξη και ο Δήμαρχος Αργυρούπολης – Ελληνικού και είπε ότι από Δευτέρα και εκείνος θα προχωρήσει στο να σταματήσει τους εργαζόμενους. Έτσι μου μετέφεραν. Είπα μου μετέφεραν, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν πειράζει. Παίρνω την ευθύνη. Είπα ότι δεν ξέρω αν είναι έτσι.

Να σας ενημερώσω και για ένα τελευταίο. Ότι, αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Μιλούμε για κλιμάκωση. Η εικόνα που υπάρχει, είναι ότι θα συνεχιστούν οι καταλήψεις από αύριο και μάλιστα η κλιμάκωση θα έχει και κλείσιμο των ΧΥΤΑ. Οπότε και εμείς αν δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι, κλείνοντας τα ΧΥΤΑ, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κα Πρόεδρε.

Έχετε τον λόγο, κ. Αναγνώστου.

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, υπάρχουν οφειλές δεδουλευμένα στους συμβασιούχους του Δήμου μας, οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί; Άρα δηλαδή, του Μαΐου η μισθοδοσία έχει καταβληθεί σε όλους. Άρα, τον Ιούνιο πώς θα πληρωθούν, τη στιγμή που μετά την απόφαση αυτή από ότι γνωρίζω, δεν υπογράφει η Επίτροπος τα εντάλματα.

Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς, το πρόβλημα δεν είναι η Επίτροπος αυτή τη στιγμή, υπό την έννοια ότι το πρώτο ένταλμα υπογράφεται από την Επίτροπο. Το πρώτο ένταλμα μισθοδοσίας έχει ήδη υπογραφεί από την

Επίτροπο, από την στιγμή που ξεκίνησαν. Άρα, δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή θεωρητικά Επιτρόπου.

Η επόμενη δόση της μισθοδοσίας είναι για 10 Ιουλίου. Άρα, αυτό σημαίνει ότι τα αρχεία πρέπει να σταλούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών μέχρι τις τρεις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή έγκειται στους υπηρεσιακούς υπαλλήλους του Δήμου μας, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αυτό ισχύει όχι μόνο για το Δήμο Ηλιούπολης, αλλά για όλους, έχουν κάποιες ενστάσεις προκειμένου να υπογράψουν τα σχετικά εντάλματα μισθοδοσίας των συγκεκριμένων υπαλλήλων μετά την απόφαση του Ελεγκτικού.

Για αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθεί άμεσα η λύση, ή η κάλυψη τουλάχιστον για τα δεδουλευμένα του Ιουνίου αρχικά, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως, μέχρι του Μαΐου έχουν πληρωθεί στο Δήμο μας κανονικά. Θέλω να ξέρετε κ. Αναγνώστου, ότι υπάρχουν βέβαια Δήμοι της χώρας που δεν έχουν πληρωθεί, που υπάρχουν οφειλές. Για τον Δήμο μας είναι μέχρι 31 Μαΐου, κανονικά έχει γίνει η μισθοδοσία, έχει πληρωθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θέλετε τον λόγο;.. Όχι.

Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.

Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, που είπε ο κ. Αναγνώστου. Ότι, κάποιοι Δήμαρχοι που βγήκαν και στα κεραμίδια, ήταν αυτοί που δεν πλήρωναν, όταν υπήρχε νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, έστω και πιθανόν ατζαμίδικη και ερασιτεχνική, όπως θέλει να την πει ο καθένας. Δηλαδή, εδώ είχα πει και στο Δήμαρχο την άλλη φορά, σωστά πλήρωσε. Να λέμε τα καλά.

Δηλαδή, αν όλοι οι Δήμαρχοι πλήρωναν και δεν έβγαιναν μερικοί, ή μερικοί Επίτροποι, γιατί αυτά τα πράγματα δημιουργούν τετελεσμένα γεγονότα σε ένα βαθμό. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτό, αλλά εξαρτάται και

από αυτό, για να τα λέμε όλα.

Θα μου επιτρέψετε μία μικρή αναδρομή, γιατί πρέπει να δούμε όλο το πρόβλημα. Γιατί ψηφίσματα μπορούμε να βγάλουμε εύκολα, όπως καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι να φανούμε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμοι και πιο υποστηρικτικοί απέναντι σε μία ομάδα εργαζομένων, που όντως όχι απλώς βάζει πλάτη, κάτι παραπάνω και αυτό νομίζω είναι αναμφισβήτητο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.

Ξέρουμε ότι το θέμα με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, ειδικά από την δεκαετία του '90 σε όλη την Ευρώπη πήρε έκταση και στην Ελλάδα. Οι ελαστικές σχέσεις κυριάρχησαν. Η προσωπική μας εκτίμηση είναι, ότι οι ελαστικές σχέσεις δεν βοήθησαν ποτέ σε τίποτα επί της ουσίας. Απλώς κράταγαν σε ομηρία τους εργαζόμενους και δημιουργούσαν ένα άρρωστο κλίμα στην κοινωνία.

Από εκεί και πέρα ξέρουμε επίσης, για να θυμηθούμε κάποια πράγματα, το 2011 είχε εκχωρηθεί σε ιδιώτες δυνητικά η καθαριότητα. Ξέρουμε ότι το 2014 πήγε να γίνει μία κωδικοποίηση νομοθεσίας, που δεν ολοκληρώθηκε, όπου την ανακύκλωση των Δήμων την έπαιρναν από τους Δήμους και αυτό νομίζω έχει μία σημασία. Ξέρουμε ότι Πολιτικές Δυνάμεις όπως η «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το λέει ευθέως ότι είναι κατά των συμβασιούχων, ότι δηλαδή θα τους απολύσει.

Ξέρουμε επίσης, για να το πούμε και αυτό και εδώ είναι η μεγάλη δυσκολία τώρα, για να μην κρυβόμαστε, το Σύνταγμα του 2001 απαγορεύει ακόμα και σε μόνιμες, σε θέσεις δηλαδή που υπάρχουν διαρκείς ανάγκες, κ.λπ., ακόμα και αυτό το απαγορεύει ρητά, δυστυχώς. Έρχεται όμως το Σύνταγμα και από την άλλη η εργασία είναι και αυτή συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων, δηλαδή έρχεται το Σύνταγμα, όπως και στη Στέγη και στην Υγεία και στην Παιδεία και στα πάντα και λέει ότι και η εργασία είναι συνταγματικό.

Εδώ λοιπόν όσον αφορά το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνέβη το εξής τραγικό. Ότι ακόμα και με πλαστά πτυχία όσοι μπήκαν, έχουν δικαίωμα στην αμοιβή. Δεν μπορείς να στερήσεις την αμοιβή από τον άλλον που δούλεψε, ακόμα και με πλαστά πτυχία επαναλαμβάνω. Αυτά είναι δεδουλευμένα.

Έρχομαι λοιπόν τώρα και λέω επίσης, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο σίγουρα είναι μία Ανεξάρτητη Αρχή. Ο κ. Πατούλης είχε πάει πριν δύο μήνες εκεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό με τον Πατούλη δεν το ανέχομαι. Δηλαδή ο Πατούλης που έκανε απεργοσπασία πριν τρία χρόνια – τέσσερα επί Σαμαρά και έφερε συνεργεία ιδιωτικά για να καθαρίσουν και τον εμπόδιζε βέβαια το Σωματείο και δεν συνέχισε, θα πρέπει κάποιοι να είναι πιο προσεκτικοί, γιατί το να βγαίνουν να κάνουν πολιτικάντικα παιχνίδια σε τέτοιες συνθήκες, είναι εύκολο.

Το δύσκολο επαναλαμβάνω είναι να κρατήσουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι θα πρέπει τους εργαζόμενους, ειδικά σε αυτό τον τομέα και όχι μόνο, φυσικά σε αυτό τον τομέα πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε.

Πάμε τώρα λίγο στην ουσία, δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και έχει φανεί. Η Κυβέρνηση είχε πει μέχρι 31-12-2017. Έκανε τρεις ή τέσσερις παρατάσεις, δεν θυμάμαι. Αυτές οι παρατάσεις αμφισβητήθηκαν από κάποιους Επιτρόπους, λίγους, αλλά αμφισβητήθηκαν και για αυτό και κάποιοι Δήμαρχοι πάτησαν εκεί πάνω και δεν πλήρωσαν, ενώ όπως είπα θα μπορούσαν να πληρώσουν, γιατί από τη στιγμή που υπήρχε μία νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ούτε κανένα ρίσκο, ούτε από την τσέπη τους θα τα έβαζαν.

Το δεύτερο θέμα είναι το εξής. Ότι θα πρέπει, επειδή είμαστε και πολιτικό Όργανο, αφενός να συμφωνήσουμε πολιτικά σε κάποια θέματα, έστω και αν αυτή τη στιγμή είτε πετύχουν, είτε δεν πετύχουν, αλλά

οπωσδήποτε πρέπει να είναι ένας μόνιμος προσανατολισμός. Ποιος είναι ο προσανατολισμός; Ο προσανατολισμός είναι όχι στην ιδιωτικοποίηση, γιατί το θέμα της ιδιωτικοποίησης επαναλαμβάνω ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις караδοκεί και πολύ ευχαρίστως θα το ήθελαν. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό.

Το δεύτερο θέμα είναι σαφώς οι μόνιμες και σταθερές θέσεις. Δεν συζητιούνται. Το τρίτο είναι ότι ειδικά στην Καθαριότητα, επειδή είναι ανταποδοτικά υπάρχει μία μεγαλύτερη δυνατότητα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κόστος αυτό δεν το επωμίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Ουσιαστικά το επωμίζονται οι δημότες στα ανταποδοτικά.

Το θέμα είναι από εδώ και πέρα λοιπόν, πέρα από κυβερνητικές ευθύνες, με την έννοια πιο πολύ σαν κυβερνητικές ευθύνες, εγώ δηλαδή πιστεύω ότι ο τρόπος νομοθέτησης πιθανόν να έπασχε και νομικά. Να είμαστε όμως λίγο ειλικρινείς. Οι εργαζόμενοι, που επαναλαμβάνω ότι πρέπει να έχουν μόνιμες θέσεις, για να μην παρεξηγηθώ, που ήταν οκτάμηνα και παρατάθηκαν, δεν ήταν εις βάρος τους αυτή η προσπάθεια, ανεξάρτητα εάν κόλλησε το θέμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να είμαστε δίκαιοι σε οτιδήποτε κρίνουμε.

Από εκεί και πέρα τώρα τι ζητούμε και θα επανέλθω και στη δευτερολογία μου. Σίγουρα ζητούμε καταβολή των δεδουλευμένων. Είπα, αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δεν το συζητούμε. Το δεύτερο. Σίγουρα συζητούμε για παράταση οπωσδήποτε μέχρι τις 31-12-2017 με καινούρια νομοθετική. Δεν ξέρω τον τρόπο, δεν είμαι νομικός. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μία δυνατότητα.

Το τρίτο είναι ότι πρέπει όλες οι Πολιτικές Δυνάμεις να πάρουν θέση, όλες, για να μην κρυβόμαστε, γιατί επαναλαμβάνω ότι το να πυροβολούμε κάποιον απέναντι είναι εύκολο, αλλά πρέπει να πάρουν όλοι θέση εδώ πέρα, τι ακριβώς θέλουν από αυτή την ιστορία, τι οραματίζονται και στο άμεσο και στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο.

Το άλλο είναι, άκουσα από κάποιους Δήμους, από κάνα – δυο Δήμους, ότι μία λύση θα ήταν να πάρουν ασφαλιστικά μέτρα οι εργαζόμενοι και να τους στηρίζουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν μπει στη λογική του «Εντέλλεσθε», δεν θα μπορέσει κανένας Δήμαρχος πιστεύω εκεί πέρα να βάλει πλάτη και επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά το κρίσιμο αυτή τη στιγμή δεν είναι τα δίμηνα πιστεύω και εγώ η λύση. Το θέμα είναι τουλάχιστον να γίνει η παράταση και να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εργασίας.

Εδώ να προσέξουμε και κάτι, γιατί όταν λέμε μόνιμες θέσεις εργασίας, βλέπω διάφοροι Δήμοι το βγάζουν λίγο έτσι, είναι λίγο ασαφής αυτή η πρόταση. Δηλαδή, όταν λέμε μόνιμες θέσεις εργασίας, πιθανόν να μπορούν να βγουν και σε ένα βαθμό μόνιμες θέσεις. Το βασικό που πρέπει είναι η μετατροπή αυτών των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Εδώ υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Δηλαδή είναι άλλο να μετατρέψεις αυτές τις συμβάσεις, που επαναλαμβάνω μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά επειδή όμως με μία μεγάλη στήριξη, με ένα μεγάλο αγώνα, με, με, με, με πολλά, πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικηθεί, γιατί πρέπει να τελειώσει και αυτό το καρκίνωμα που λέγεται στην Καθαριότητα και όχι μόνο ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτό το πράγμα νομίζω, πιστεύουμε, έτσι πρέπει να το παλεύουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις εδώ πέρα.

Πρέπει να το παλέψουμε πάση θυσία, ώστε να στηριχθούν όχι μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι ίδιοι οι δημότες, γιατί νομίζω ότι κανένας από εμάς εδώ πέρα, τουλάχιστον δεν το έχει εκφράσει ποτέ κανένας, εμείς το λέμε με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν πιστεύουμε ότι καμία ιδιωτικοποίηση στην Καθαριότητα θα μπορούσε να προσφέρει στους δημότες είτε καλύτερη παροχή υπηρεσιών, είτε πιο φτηνά δημοτικά τέλη ή οτιδήποτε άλλο.

Αυτά και θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Ήθελα να πω, ότι και στην ΚΕΔΕ προχθές υπήρξε ένα ψήφισμα συμπαρατάσεως. Όμως επαναλαμβάνω, εκεί είδα διάφορα πράγματα και θέλω να σας τα μεταφέρω.

Διάφοροι Δήμαρχοι, άλλοι ήθελαν τα οκτάμηνα γιατί τα έβρισκαν καλύτερα. Όχι τα ανανεούμενα οκτάμηνα. Τα οκτάμηνα φτου και από την αρχή. Ειπώθηκε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρξε ενιαία η συμπαράταξη απόψεων σε μετατροπή συμβάσεων αορίστου χρόνου. Αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε, κ.λπ.

Στην ΚΕΔΕ δεν ξέρω σήμερα, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ, δεν πήγα, για να δω τι ακριβώς ψήφισαν, τι ακριβώς διεκδίκησαν. Πιστεύω όμως γενικά και αόριστα να λέμε απλώς στην Κυβέρνηση να βρει λύση, καλό είναι, η Κυβέρνηση έχει την πρώτη ευθύνη ούτως ή άλλως από θέσεις, αλλά όμως πιστεύω ότι και η Αυτοδιοίκηση είκοσι χρόνια τώρα, ούτε η ίδια δεν έκανε το καθήκον της είκοσι χρόνια και τον καλό καιρό.

Δηλαδή το να υπάρχει αυτή η γάγγραινα και να είμαστε συνέχεια μπροστά σε αυτές τις ομηρίες, μπροστά στα οκτάμηνα, μπροστά σε αυτή την ασφυξία.

Εμείς πάντως επαναλαμβάνω, κλείνοντας, είμαστε υπέρ της καταβολής των δεδουλευμένων, μόνιμες, σταθερές θέσεις εργασίας, μετατροπής σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όχι ιδιωτικοποίηση και όλες οι Πολιτικές Δυνάμεις και οι Αυτοδιοικητικές να πάρουν θέση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Κοκοτίνη.

Κύριε Αναγνώστου, έχετε τον λόγο.

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κληθήκαμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να κουβεντιάσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφορά τις συμβάσεις των εργαζομένων στους Δήμους και ειδικότερα στην Καθαριότητα.

Το θέμα των συμβασιούχων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, που απασχολεί τα τελευταία είκοσι χρόνια όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υπήρξαν διάφορες ρυθμίσεις κατά καιρούς για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ξεκίνησαν συμβασιούχοι και πολλοί από δαύτους έχουν καταλήξει

σήμερα να είναι αορίστου χρόνου με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, με δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ.

Το πρόβλημα όμως για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν λύθηκε. Δεν λύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των Δήμων, αλλά πολύ δε περισσότερο δεν λύθηκε και για τους εργαζόμενους, αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα επιβίωσης σήμερα. Έγιναν πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έγινε καταρχάς η νομοθετική ρύθμιση του 2016, που ουσιαστικά υποχρέωσε όλους τους Δήμους να κρατήσουν τους συμβασιούχους, τους οποίους τους είχαν προσλάβει για περιοδικές ανάγκες που είχαν οι Δήμοι.

Στη λογική ότι οι Δήμοι έχουν ανάγκη από προσωπικό, ήταν καλοδεχούμενοι όλοι σχεδόν από το σύνολο των Δημάρχων. Όμως η νομοθετική ρύθμιση τους υποχρέωσε ουσιαστικά και οι δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών της Κυβέρνησης, κ.λπ., ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως μέσα από αυτή τη νομοθετική ρύθμιση καλλιεργήθηκαν και οι ελπίδες για τους εργαζόμενους και ξέρετε, πολλές φορές ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται και εδώ αυτή η λαϊκή παροιμία έχει πλήρη εφαρμογή.

Οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν συμβασιούχοι και ήξεραν ότι ήρθαν να δουλέψουν στο Δήμο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είδαν στην πορεία την εξέλιξη αυτής της κατάστασης και πλέον δια επισήμων χειλιών αρμοδίων Κυβερνητικών Παραγόντων θεώρησαν, ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Και έρχεται σήμερα το Ελεγκτικό Συνέδριο και λέει, κύριοι αυτό είναι αντισυνταγματικό, με όλα τα επακόλουθα, τις παρενέργειες τις οποίες αυτή η απόφαση μπορεί να έχει.

Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να δουλέψουν στους Δήμους, ειδικότερα στην Καθαριότητα, δεν είναι ούτε υψηλόμισθοι, αλλά

ούτε και άνθρωποι οι οποίοι τους περισσεύουν και ήρθαν για να απασχοληθούν σε μία δουλειά, για να βγάλουν ένα πρόσθετο εισόδημα. Είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν να δουλέψουν για να ζήσουν τις οικογένειές τους, με πολύ χαμηλούς μισθούς μάλιστα.

Τι πρέπει να γίνει. Να αφήσουμε την θεωρητική πλευρά του αν έπρεπε, δεν έπρεπε, κ.λπ., τα οποία ακούστηκαν προηγουμένως και αν κάποιοι Δήμαρχοι έκαναν εκείνο, ή έκαναν το άλλο. Η ουσία είναι μία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτή την λογική και σήμερα κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο και μάλιστα κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο και να μην πληρωθούν κιόλας, γιατί ο Δήμος ο δικός μας από ότι άκουσα από τους αρμόδιους, έχει πληρώσει μέχρι και τον Μάιο τα δεδουλευμένα τους. Του Ιουνίου πώς θα πληρωθούν; Υπάρχει πρόβλημα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εξηγήσαμε πάλι, κ. Αναγνώστου, στην Επίτροπο, πάει το πρώτο ένταλμα.

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Δήμαρχε, υπογράφουν οι υπάλληλοι για να πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί; Θα αναλάβετε εσείς αυτή την ευθύνη; Θα τους δώσετε «Εντέλλεσθε» για να υπογράψουν, για να πληρωθούν; Δεν σας κατηγορώ εσάς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταλάβατε τι σας είπα.

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ δεν κατάλαβα; Την μπάλα στην εξέδρα! Λέω λοιπόν, κινδυνεύουν πέρα από το να βρεθούν αύριο το πρωί χωρίς δουλειά, αλλά να μείνουν και απλήρωτοι, σε άλλους Δήμους ενδεχομένως περισσότερο, στο δικό μας Δήμο για έναν – δυο μήνες.

Άκουσα την πρόταση από τη μεριά της Διοίκησης, να ψηφίσουμε, κ.λπ. Βεβαίως, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αυτό όμως θα λύσει το πρόβλημα; Αυτό ικανοποιεί τους συμβασιούχους; Εγώ είμαι υπέρ του ψηφίσματος, αλλά λέω μήπως πρέπει να γίνει και κάτι παραπάνω. Ποιο είναι αυτό το παραπάνω; Μήπως θα πρέπει παράλληλα με τις κινητοποιήσεις τις

οποίες θα κάνουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους Δήμους της χώρας, θα πρέπει και οι Διοικήσεις των Δήμων συνολικά να ταχθούν στο πλευρό αυτών των εργαζόμενων, σταματώντας τη λειτουργία των Δήμων; Να απεργήσουν δηλαδή συλλογικά όλοι οι Δήμοι της χώρας στο πλευρό αυτών;

Λέω μορφές αγώνα, γιατί το ψήφισμα παρ' όλες τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις από τη μεριά της Κυβέρνησης, καθησυχαστικές με μισόλογα βέβαια για δίμηνες συμβάσεις και ιστορίες, δεν νομίζω ότι θα λύσει το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, τάσσομαι υπέρ του ψηφίσματος, αλλά λέω να εξεταστεί και η δυνατότητα αν πρέπει και κάτι παραπάνω να γίνει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Αναγνώστου.

Η κα Τσατσούλη έχει τον λόγο.

Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Είμαστε σε ένα σημείο, που είναι σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις των ίδιων των εργαζομένων. Άρα σε αυτή τη φάση δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καλό βέβαια, είναι η βάση, αλλά δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα ψήφισμα που έτσι και αλλιώς έχει ξαναπάρει, δηλαδή με την έννοια ότι έχει ζητήσει την μετατροπή των συμβάσεων, άμεση ρύθμιση από τη μεριά της Κυβέρνησης για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου, βασικό δηλαδή στοιχείο αυτό, που άλλωστε σήμερα αυτό παλεύουν οι εργαζόμενοι με τα Συνδικάτα τους, με τις Επιτροπές και τα ρέστα.

Είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση, που θα πιέζουν καταστάσεις και θα πιέζουν ποικιλότητα και θα πω ορισμένα στοιχεία, το Δημοτικό Συμβούλιο να σταθεί αρωγός στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι, με τις μορφές πάλης που επιλέγουν. Άρα, αν θέλετε, έχει σημασία το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να συνδράμει αυτό τον αγώνα, αν τον πιστεύουμε μέχρι τέλος.

Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να πάρουμε όχι γενικά θέση σε ένα βασικό αίτημα, αλλά να συνδράμουμε σε έναν αγώνα που βρίσκεται σε

εξέλιξη. Δεν αφορά βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει να έχουμε καθαρή θέση.

Δεύτερο στοιχείο που κατά τη γνώμη μου μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο σαν Πολιτικό Όργανο να πάρει θέση, είναι το ίδιο, με την δική του συνεισφορά, δηλαδή με τέτοια δράση, με πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει, ώστε πραγματικά να συνδράμει τον αγώνα. Δηλαδή σήμερα, να το πω πολύ απλά, είναι ή δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα μείνει η Καθαριότητα κατακαλόκαιρο γυμνή, άρα θα προκύψουν ζητήματα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας, θα πιέζουν καταστάσεις αντικειμενικά;

Άρα, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους κατοίκους της πόλης, γιατί γίνεται αυτή η ιστορία, για να μην στραφούν αν θέλετε καλοθελητές εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών απέναντι στον αγώνα των εργαζομένων. Εδώ μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα, από το να καλέσουμε φορείς να συμπαρασταθούν, να πάμε σε μία πλατεία μαζί με τους εργαζόμενους και να πούμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και πώς ξετυλίγεται και γιατί στεκόμαστε ο καθένας με τη συγκεκριμένη θέση. Λέω ζητήματα που κατά τη γνώμη μας πρέπει να απασχολήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.

Για να έρθω αν θέλετε και σε ορισμένα στοιχεία, που αφορούν τον ίδιο τον αγώνα αυτόν που ξετυλίγεται, γιατί ο αγώνας είναι, επιτρέψτε μου, δεν αφορά στενά τους 37 συναδέλφους που σήμερα βρίσκονται με το κεφάλι αν θέλετε, πώς να πω, έτοιμο να το κόψουν, να τους στείλουν δηλαδή στην ανεργία, χιλιάδες εργαζόμενους να τους στείλουν στην ανεργία. Αφορά το σύνολο των εργαζομένων, των ανέργων, των παιδιών μας, γιατί μπαίνει επί τάπητος η ανάγκη να προασπίσουμε το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή δουλειά.

Σε τελική ανάλυση αυτό χτυπιέται και με βάση αυτό το ζήτημα που σήμερα εξετάζουμε. Ένα σοβαρότατο ζήτημα, που ο καθένας πρέπει να

πάρει θέση σε συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ήδη έχει ψηφιστεί ένα τέταρτο μνημόνιο, έχει ψηφιστεί ένα μεσοπρόθεσμο που αφορά την Τοπική Διοίκηση και για παράδειγμα σε σχέση με την Τοπική Διοίκηση το μεσοπρόθεσμο λέει ότι για το 2018-2019 δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη εργαζομένου.

Άρα, δεν μπορεί να αποφεύγουμε ζητήματα που πολιτικά είναι μπροστά μας, άρα πολιτικά πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ανατραπούν με τις αντίστοιχες δυνάμεις που πρέπει να τις παλέψουν αυτές τις πολιτικές.

Θα θέσω ορισμένα ζητήματα από την ιστορία της υπόθεσης, αλλά κατά τη γνώμη μου βαθιά πολιτικά. Λένε κάποιοι, ωραία, σοβαρό το ζήτημα, αλλά τελικά το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε και όχι η Κυβέρνηση. Ή κάποιοι λένε, συμβασιούχοι ήταν, κάποτε θα τελείωναν οι συμβάσεις. Για να έρθουμε εδώ πέρα να απαντήσουμε, πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα για παράδειγμα με τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα.

Ήρθαν το 2015, να θυμηθούμε όλοι, γιατί στους Δήμους απαγορεύονταν οι μόνιμες προσλήψεις με βάση το μνημόνιο. Έτσι εξαναγκάζονταν οι Δήμοι να πάρουν συμβασιούχους, ενώ ήθελαν μόνιμο προσωπικό. Η παράταση ήρθε υποτίθεται από τη μεριά της Κυβέρνησης, γιατί αν θυμάμαι καλά ή θυμάστε και εσείς καλά, στην πρώτη φάση ο Κουρουμπλής – Υπουργός τότε Εσωτερικών τραμπολίζονταν σε σχέση με τα ζητήματα της ιδιωτικοποίησης στην Καθαριότητα και κάτω από το γενικό γουαράντισμα εκείνης της εποχής πήρε θέση και είπε η Κυβέρνηση, θα προχωρήσουμε σε παράταση των συμβάσεων.

Πάμε στην παράταση των συμβάσεων λοιπόν, οι οποίες ήρθαν κάτω από τον αγώνα και των ίδιων των εργαζομένων και σε εκείνη τη φάση που η Κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστεράς λέω, ήθελε να το παίξει και λίγο Αριστερά. Αλλά αντικειμενικά έχει ακουμπήσει στα μαξιλάρια του

μνημονίου αυτή τη στιγμή, άρα πορεύεται με βάση αυτή την στρατηγική και πορεύεται η Κυβέρνηση, πορεύεται η Ν.Δ., πορεύεται το ΠΑΣΟΚ με αυτή τη γραμμή.

Μας λένε τώρα «Δεν μας επιτρέπει το Σύνταγμα». Αλήθεια, το Διάταγμα Παυλόπουλου πότε είχε έρθει, απέναντι σε ποιο Σύνταγμα; Ή να το θυμηθούμε πάλι, το περίφημο Σύνταγμα και τις ανατροπές που έγιναν σε αυτή την κατεύθυνση, ποιος τις είχε ψηφίσει; Πώς έγιναν αυτές οι αλλαγές; Οι αντιδραστικές αλλαγές. Όλο αυτό το blog τις είχε ψηφίσει. Τότε η Κυβέρνηση της Αριστεράς ήταν Αντιπολίτευση και μάλιστα ισχυρή Αντιπολίτευση, παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε το είχε ψηφίσει.

Άρα λοιπόν, δεν ήρθαν όλα εκ Θεού. Είναι δρομολογημένα και υπηρετούν μία συγκεκριμένη πολιτική. Για εμάς αυτή είναι η πολιτική που λέει, ότι χωρίς φτηνές εργασιακές σχέσεις, χωρίς φτηνό μεροκάματο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Δεύτερο ζήτημα περί ιδιωτικοποίησης στην Καθαριότητα, που κάποιοι λένε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σήμερα νομολογία, που δεν έχει ανατραπεί, που λέει ότι με πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρηθεί σε εργολάβους; Πώς το έχουν κάνει όλοι οι Δήμοι οι Καποδιστριακοί, ή δεν ξέρουμε ότι εκεί οι εργολάβοι είναι στην Καθαριότητα ας πούμε και είναι πραγματικότητα; Γιατί δεν περνάει νομολογία σήμερα η Κυβέρνηση, που να λέει όχι;

Απεναντίας, για παράδειγμα, πρόσφατα η Γεροβασίλη επικαλέστηκε στους συνδικαλιστές την ευρωπαϊκή κατεύθυνση, ότι στο χώρο της καθαριότητας, της σίτισης δεν μπορούμε να δράσουμε ανταγωνιστικά απέναντι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εγώ να το κάνω ακόμη πιο φανερό. Ξέρετε, το ζήτημα των σκουπιδιών, παρότι σκουπίδι είναι θησαυρός και ξέρουμε πολύ καλά ότι στο χώρο ιδιαίτερα της διαχείρισης ετοιμάζονται να μπουν μεγάλα κεφάλαια. Ναι, αλλά στο χώρο της διαχείρισης θέλει και την

αποκομιδή παράλληλα και αυτή την προετοιμάζουν, γιατί η αποκομιδή έχει τα τέλη που λέμε, τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες.

Μεγάλη προίκα για να πάρουν φωτιά οι μηχανές και να προχωρήσουν τα πράγματα και οι σχεδιασμοί που ετοιμάζονται στο χώρο των σκουπιδιών της αποκομιδής και της διαχείρισης και εκεί έχουν βγει και τα μαχαίρια αν θέλετε για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο.

Άρα λοιπόν, αποκαλύπτουμε και τις πολιτικές που φέρναμε και φτάσαμε έως εδώ. Η ΚΕΔΕ και ο ειδικός ρόλος της. Μα η ΚΕΔΕ τι είναι; Είναι τα τοπικά στελέχη των αντίστοιχων Κομμάτων. Τι είναι δηλαδή; Ο Κοιμήσης, ο Πατούλης, ο Μπίρμπας του Αιγάλεω. Τι είναι όλοι αυτοί δηλαδή, που είναι σήμερα η Πλειοψηφία στο επίπεδο της ΚΕΔΕ; Τι ζητάει η ΚΕΔΕ; Έχει αντιπαρατεθεί με αυτή την πολιτική; Όχι φυσικά. Μήπως έχει αντιπαρατεθεί με τις εργασιακές σχέσεις και την ελαστικοποίησή τους; Πώς ήρθαν αυτές, τι αφορούν αυτές οι εργασιακές σχέσεις; Ήρθαν εκ Θεού, ή αφορούν το κεφάλαιο και την κερδοφορία του;

Φυσικά η ΚΕΔΕ έκοψε και έραψε στο πλάι της Κυβέρνησης. Έκοψε και έραψε στο πλάι της Κυβέρνησης και η απόφαση του Ελεγκτικού έδωσε διέξοδο στην Κυβέρνηση, να φύγει μπροστά. Για να φέρω και μία ακόμη πληροφορία. Ετοιμάζεται η Κυβέρνηση και λέει, οι 6.500 τελείωσαν στην Καθαριότητα. Αυτό λένε σήμερα η Κυβέρνηση, οι Κυβερνητικοί Βουλευτές, οι Υπουργοί αυτό λένε.

Αυτό που σήμερα ετοιμάζονται ακόμη να παίξουν, είναι για εκείνους τους άλλους συμβασιούχους στους παιδικούς σταθμούς, στο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και εκεί ετοιμάζονται να παίξουν ένα άλλο παιχνίδι επικοινωνιακό: Ο καλός και ο άσχημος, η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι με τους δημοσίους υπαλλήλους και ποιος είναι με αυτούς που θα τους απολύσει τάχα, αφήνοντας το μνημόνιο που καθορίζει, ότι πρέπει το μισθολογικό κόστος στο Δημόσιο να κατεβαίνει ανάλογα με το ΑΕΠ της

χώρας και το ψήφισε το 3ο μνημόνιο και όλο το αστικό μπλοκ.

Τι ετοιμάζονται να παίξουν; Πάλι παιχνίδι θα παίξουν. Κάποιοι από αυτούς πιθανώς να τους κάνουν και μόνιμους με βάση το αίτημα που ακούστηκε και εδώ: πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τι αίτημα είναι αυτό; Ένα σχόλιο να κάνω. Οι ανάγκες είναι πάγιες, ή εξελίσσονται στον 21ο αιώνα; Εξελίσσονται, κύριοι. Εξελίσσονται οι ανάγκες. Άρα δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα που εξελίσσεται και ακουμπάει και πρέπει να ακουμπάει, γιατί αυτό είναι και πολιτισμός, ανάγκες ανθρώπινες.

Σήμερα για παράδειγμα έχουμε ανέργους. Πώς τους βοηθάς; Σήμερα έχουμε πεινασμένους. Πώς τους βοηθάς; Άλλες ανάγκες. Άρα, τι θα πει πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Να πω και ένα ακόμη ζήτημα επάνω σε αυτό. Θα έρθει λοιπόν η Κυβέρνηση και θα παίξει πάλι παιχνίδι με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, που χρόνια τώρα δένονται στην ομηρία των συμβάσεων και να μου το θυμηθείτε ότι κάποιους πιθανά από αυτούς και να τους κάνει αορίστου με τη λογική του πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τους υπόλοιπους θα τους στείλει στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, στις ΚΟΙΝΣΕΠ.

Αυτό είναι το νέο μοντέλο. Αυτό δεν έχει πει για παράδειγμα για τις σχολικές καθαρίστριες; Αυτό δεν ετοιμάζουν, παράδειγμα, για το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»; Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι με αυτό τον τρόπο πρέπει να απαντήσει και σε αυτό που λέμε το δημοσιονομικό κόφτη, που έχει μπει. Σήμερα αντικειμενικά πώς θα τα απαντήσει αυτά τα ζητήματα από τα Ταμεία, που δεν έχουν για παράδειγμα για το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», που δένεται το πρόγραμμα αυτό με τα ζητήματα των Ταμείων.

Άρα, λοιπόν, θα δούμε και άλλα επεισόδια και πρέπει και το Εργατικό Κίνημα και όποιος πραγματικά δεν θέλει να εθελοτυφλεί να δει πώς θα σταθεί απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.

Να κλείσω με το εξής: Σήμερα δεν μπορεί παρά να υπάρχει μία θέση

κατά την γνώμη μας και χωρίς υπεκφυγές: μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Αυτή είναι η μόνη απάντηση, που μπορεί να απαντήσει για τους ίδιους τους εργαζόμενους, την αγωνία τους για το μεροκάματο, που δεν το έκλεψαν από κανέναν και ούτε μπορούμε να κουβεντιάσουμε σήμερα αν θα τους δώσουν τα λεφτά. Για κοιτάξτε πού έφτασαν δηλαδή οι άτιμοι. Να έχεις δουλέψει και να σου αμφισβητούν και τα λεφτά και να κουβεντιάσουμε εμείς αν θα τα πάρουν τα λεφτά και να το θεωρούμε αν θέλετε και νόμιμο αυτό το πράγμα. Εντός εισαγωγικών «δίκαιο».

Δεύτερον, να βάλω: δίμηνα; Κοιτάξτε μια άλλη ατιμία της Κυβέρνησης. Μέσω της κοινωφελούς λεγόμενης εργασίας, τα παιδιά που ήρθαν από τον ΟΑΕΔ μέσα από πάλι πάλι του Συνδικαλιστικού Κινήματος, δεν έχουν μπει εργαζόμενοι πίσω από τα απορριμματοφόρα. Γιατί; Γιατί ήταν έντονο στοιχείο, ότι αυτοί οι άνθρωποι ερχόμενοι χωρίς εμπειρία, είχαμε πολλά εργατικά ατυχήματα και θανατηφόρα.

Σήμερα για παράδειγμα, στο χώρο της καθαριότητας των Δήμων μες το 2017 έχουμε δύο – τρία θανατηφόρα ατυχήματα. «Ατυχήματα» σε εισαγωγικά και έρχεται αυτή η Κυβέρνηση που δεν έβαλε την Κοινωφελή πίσω από τα απορριμματοφόρα και λέει θα φέρω δίμηνα. Η αλητεία δηλαδή πώς λέγεται; Πώς λέγεται αλλιώς η πολιτική αλητεία; Ή θα φέρω 2.500 προσλήψεις. Αλήθεια, συγνώμη κ. Δήμαρχε, επειδή δεν ξέρω και τις διαδικασίες τις χρονικές, πόσο θα πάρει για να έρθουν αυτές οι περίφημες 2.500 προσλήψεις, ακόμη και αν φύγουν από το ένα προς τέσσερα (1:4); Πόσο καιρό θα πάρει; Και ακόμη και για τα δίμηνα πόσο θα πάρει. Άρα, δεν απαντιέται.

Βγάζουν ας πούμε στον Τύπο, ότι θα κάνουν μετατροπή των συμβάσεων μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή πώς θα τα καταφέρουν τελικά; Γιατί, εδώ δεν υπάρχει Σύνταγμα; Γιατί δεν κουβεντιάσετε; Και το περίφημο να πω Ελεγκτικό Συνέδριο. Δηλαδή το περίφημο Ελεγκτικό

Συνέδριο, που είναι Ανεξάρτητη Αρχή και εμείς δεν μπαίνουμε στα χωράφια της Ανεξάρτητης Αρχής και, και, και. Τι έχουμε ακούσει και τι θα ακούσουμε ακόμη. Με βάση ποια νομολογία αποφασίζει αυτούς τους νόμους, που είναι ενάντια στο λαό και στις ανάγκες του; Με βάση τους μνημονιακούς αποφασίζει, αυτό επικαλείται.

Τελικά, όταν πήραν κάποια δικαστήρια απόφαση για τις συντάξεις που κόπηκαν, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά τα όρια του Αστικού Συντάγματος, ποιανού κοστούμι είναι δηλαδή το Αστικό Σύνταγμα. Το Αστικό Σύνταγμα είναι κοστούμι του συστήματος που υπηρετεί και σε τελική ανάλυση για εμάς τους εργαζόμενους δεν μπορεί να γίνει ούτε εικόνισμα, ούτε προσκύνημα, ούτε καν ευκαιριακό.

Με αυτή την έννοια θα συμφωνήσουμε λοιπόν στην ανάγκη σήμερα να σταθούμε στο κύριο αίτημα, μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με ευθύνη της Κυβέρνησης που δημιούργησε το πρόβλημα, με ευθύνη της Κυβέρνησης που τυχοδιωκτικά λειτούργησε απέναντι σε αυτό το ζήτημα όλο αυτό το διάστημα και να στηρίξουμε αποφασιστικά και αγωνιστικά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, για να φέρουν σήμερα μία ρωγή σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο, που θα είναι πραγματικά ανάσα και για τους εργαζόμενους τους συγκεκριμένους στην καθαριότητα, αλλά θα είναι ανάσα και για το ίδιο το εργατικό κίνημα, γιατί επιτέλους αυτή η πολιτική πρέπει να πάει στη χωματερή και να μη γευόμαστε εμείς τα σκουπίδια τους και να πούμε βάστα, έως εδώ και μη παρέκει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κα Τσατσούλη.

Ο κ. Ευσταθίου έχει τον λόγο.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Φ.Χρυσουλάκης

Α.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: Το θέμα που συζητούμε σήμερα, δεν είναι ένα θέμα που έχει προκύψει. Είναι ένα από τα πολλά θέματα που απασχολούν σήμερα την

ελληνική κοινωνία. Βέβαια όλα αυτά είναι απόρροια των μνημονίων, των μνημονίων που από ένα σημείο και ύστερα δεν έχουν ως στόχο, έτσι πιστεύουμε, μόνο και μόνο να διορθώσουν κάπως τα πράγματα, αν ήταν τόσο στραβά. Αλλά έχουν κυρίως στόχο, αυτό πιστεύουμε, αυτό πιστεύω τουλάχιστον προσωπικά εγώ, να χειραγωγούν και να εκβιάζουν την χώρα. Την χώρα και τους πολίτες αυτής της χώρας.

Ακούσαμε λοιπόν, βγήκε η απόφαση ότι είναι αντισυνταγματικό, αντισυνταγματική αυτή η διαδικασία. Όμως δεν είπαν, που όφειλαν να πουν, ότι αν είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό το να μην πληρώνεις τους εργαζόμενους. Δεν είπαν αν είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό η απόλυση των εργαζομένων, που δεν έχει μόνο επιπτώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν όπως η υπόλοιπη κοινωνία, αλλά είναι και εις βάρος γενικότερα της κοινωνίας.

Δηλαδή όταν οι εργαζόμενοι αυτοί προσελήφθησαν, προσελήφθησαν διότι είχε ανάγκη η Καθαριότητα όχι μόνο στο Δήμο μας, στους Δήμους της χώρας. Ξαφνικά τώρα τι λένε; Αφού έκαναν πάρα πολλούς μήνες στη δουλειά, τώρα ξέρετε είσαστε παράνομοι, φύγετε και δεν πληρώνουμε και αφήνουμε τις πόλεις μέσα ακάθαρτες. Αυτό είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό; Δεν οφείλει η Πολιτεία, τα θεσμοθετημένα Όργανα, οι θεσμοί, να απαντήσουμε και σε αυτό το πράγμα;

Να απαντήσουν ότι τι γίνεται, όταν μία οικογένεια προσπαθεί να ζήσει και έχει φτιάξει τη ζωή της, να εργάζεται ο σύζυγος, να εργάζεται η σύζυγος, ξαφνικά να απολύεται ο ένας, ξαφνικά να κατακυλά ο μισθός του άλλου, να παλεύουν να επιβιώσουν μέσα στην κοινωνία και βέβαια το κόστος της ζωής δεν κατέβηκε. Το μόνο που κατέβηκε όλα τα χρόνια είναι το κόστος του καφέ.

Λοιπόν, αυτές είναι πολύ άσχημες καταστάσεις, απασχολούν πολλά κομμάτια της κοινωνίας. Αυτές οι καταστάσεις πιστεύω ότι πρέπει να

φέρουν τους πολίτες πιο κοντά και όχι ο καθένας να κοιτά το πώς θα επιβιώσει προσωπικά. Για όλους έρχεται η ώρα. Τώρα αυτά θα πει κάποιος και το λέμε, ότι εντάξει, δεν είμαστε Αριστεροί. Τελικά βέβαια δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει Αριστερά σήμερα. Ελέγχεται αυτός ο όρος. Έχουν γίνει πολύ Δεξιοί τελευταίως.

Παρόλα αυτά λοιπόν εμείς πιστεύουμε και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η Καθαριότητα πρέπει να παραμείνει στους Δήμους με τις όποιες αδυναμίες της και τις όποιες ατέλειες. Πιστεύουμε ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι καταφέρνουν και συμμαζεύουν την πόλη πολύ καλύτερα από τους ιδιώτες. Αυτό είναι πεποίθησή μας. Είπαμε, ελέγχεται τι είναι Αριστερός και τι είναι Δεξιός σήμερα.

Λοιπόν, εμείς λέμε συμφωνώντας βέβαια με το ψήφισμα, ότι οφείλει να βρεθεί λύση από την Κυβέρνηση άμεσα, να γίνει μετατροπή αυτών των συμβάσεων σε αορίστου. Οι άνθρωποι χρειάζονται. Δεν δουλεύουν για ρουσφετολογικούς λόγους. Χρειάζονται στην Πολιτεία, στους Δήμους, έτσι ώστε να μην είναι ούτε όμηροι οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και οι πολίτες. Βεβαίως να καταβληθούν τα δεδουλευμένα, να καταβληθούν προσπάθειες από όλους και πρέπει να το τελειώσει το θέμα ταχύτερα.

Λοιπόν, συμφωνούμε με το ψήφισμα και εάν πιστεύει η Δημοτική Αρχή ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, κάτι πιο ουσιαστικό, πιο πρακτικό, εμείς είμαστε εδώ, πιστεύω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να το κάνουμε. Θέλω να πιστεύω, ότι θα υπάρχει ένα αίσιο τέλος. Αυτό οφείλει να το κάνει η Πολιτεία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Ευσταθίου.

Εκπροσωπείτε, κ. Πούλο, τον Συνδυασμό σας; Έχετε τον λόγο.

Ι.ΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές. Για άλλη μια φορά ζούμε την ομηρία των εργαζομένων, τους οποίους κατά πώς φαίνεται, προσπαθούμε να τους οδηγήσουμε στην ανεργία και στην ανασφάλεια.

Θέλω να πω λοιπόν ότι δημιουργήθηκαν από την Κυβέρνηση αυτή με τις αλληπάλληλες ανανεώσεις των συμβάσεων ελπίδες, καλλιεργήθηκαν ελπίδες ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μία δουλειά διαρκή. Κρατήθηκαν όμως όμηροι μίας Αριστερής Κυβέρνησης. Θέλω να πω λοιπόν, ότι αυτή την κατάσταση την έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά το παρελθόν έχει κριθεί. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, ότι πρέπει να κρίνουμε αυτό που ζούμε σήμερα.

Στο παρελθόν όλοι αυτοί που κυβερνούν σήμερα, οι προηγούμενες Κυβερνήσεις ήταν όλες αντιλαϊκές. Έρχονται σήμερα εδώ και το μόνο καθαρό που φαίνεται, είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Η πολιτική πηγαίνει πίσω και οι αποφάσεις των δικαστηρίων μπροστά. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πρέπει να ασχοληθούμε, να πάρουμε αποφάσεις, αποφάσεις υπέρ των εργαζομένων.

Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι σήμερα, χθες και αύριο να είναι όμηροι των οποιονδήποτε Κυβερνήσεων. Πριν από είκοσι ημέρες πήραμε ένα ψήφισμα ομόφωνο. Θεωρώ ότι και σήμερα θα πάρουμε ένα ψήφισμα ομόφωνο. Όμως έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν θα λύσει τίποτα. Θα φύγουμε όλοι από εδώ ικανοποιημένοι, ότι πήραμε ένα ψήφισμα και τελείωσε. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έντονη αντίδραση απέναντι σε μία Κυβέρνηση, η οποία πρέπει να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να πάρει αποφάσεις τώρα. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να είναι πάντα υπό ομηρία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κ. Πούλο.

Ο κ. Σόφης έχει τον λόγο.

Γ.ΣΟΦΗΣ: Καταρχάς να χαιρετίσω τους εργαζόμενους που είναι εδώ

σήμερα και πρώτα από όλα να χαιρετίσω τη σημερινή μαζική κινητοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων και όχι μόνο και μόνιμων και πολλών άλλων εργαζομένων, οι οποίοι με την στάση τους βάζουν ένα μικρό λιθαράκι στον τρόπο που πρέπει να κινηθεί το εργατικό κίνημα και ο λαός γενικότερα απέναντι στη βαρβαρότητα της σημερινής πολιτικής.

Είναι ένα καλό δείγμα αυτό που έγινε σήμερα. Δεν είναι αρκετό. Είναι όμως ένα ξεκίνημα και είναι βέβαιο ότι από εδώ και πέρα εάν τα βήματα αυτά πολλαπλασιαστούν με διάφορους τρόπους και θα πω μερικές σκέψεις μετά, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος σε μία άλλη προοπτική.

Όταν πριν είκοσι ημέρες ξανασυνεδριάσαμε για το θέμα αυτό, είχα δηλώσει με σαφήνεια ότι είμαι απαισιόδοξος σε σχέση με τις επιλογές τις κυβερνητικές. Όχι απαισιόδοξος, ήμουν βέβαιος προς τα πού θα πάει όλη αυτή η πολιτική από την μεριά της Κυβέρνησης. Πρέπει όμως να δούμε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα. Την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Να δούμε τι λέει το βαθύ Κράτος αγαπητοί εργαζόμενοι, γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι κανένα Όργανο ανεξάρτητο και διάφορα άλλα κόλπα. Είναι το βαθύ Κράτος αυτό που αποφασίζει: Στρατός, Αστυνομία, Δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτή η ιστορία είναι.

Τι λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο; Ότι όποιος καλύπτει πραγματικές ανάγκες, πρέπει να απολύεται. Αυτό δεν λέει; Γιατί λέει ότι δεν είχατε κανένα δικαίωμα να πάρετε συμβασιούχους σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό; Όποιος δουλεύει εκεί που χρειάζεται, δεν μπορεί να προσλαμβάνεται; Και τι λέει λοιπόν, πρέπει να τους απολύσετε. Δεν το έλεγε όμως όταν ξεκίνησαν αυτές οι συμβάσεις και μάλιστα έδωσε το πράσινο φως να μισθοδοτηθούν και τις ενέκρινε και να πληρωθούν. Τότε δεν το ήξερε, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες;

Γιατί τότε δεν το έκανε; Προφανώς, όχι γιατί δεν ξέρουν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Προφανώς γιατί η πολιτική που ακολουθούν,

είναι μία πολιτική η οποία συγκαλύπτει και καλύπτει τις ανάγκες των Κυβερνήσεων και αυτών που επιβάλλουν τα μέτρα. Στην πραγματικότητα η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίνει ένα κάλυμμα στον Σκουρλέτη ως υπεύθυνο Υπουργό και στην Κυβέρνηση τι να πει, εμείς θέλαμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Είναι μία μεγάλη απάτη.

Η άρνηση των προσλήψεων, η άρνηση της μετατροπής των εργασιακών σχέσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, δεν είναι μόνο συνταγματικό πρόβλημα. Το Σύνταγμα όταν θέλουν, το κουρελιάζουν και αυτό που οι ίδιοι αυτοί ψήφισαν, το κάνουν κομμάτια. Είναι ζήτημα εάν έχουν την επιλογή να προχωρήσουν σε μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις, ή όχι. Δεν είναι αλήθεια, αγαπητοί εργαζόμενοι, ότι οι εργασιακές σχέσεις, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις δεν αποδίδουν. Αποδίδουν. Υπάρχει μία πίττα που μοιράζεται. Όταν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις ελαστικές, τότε η πίττα αυτών που κερδίζουν, του κεφαλαίου με λίγα λόγια, μεγαλώνει, γιατί μικραίνει η πίττα των εργαζομένων.

Άρα οι εργασιακές σχέσεις κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, οι ελαστικές και μάλιστα κατά τη γνώμη μου και το λέω σαν κακή πρόβλεψη, υπάρχει πιθανότητα στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων να πέσουν προτάσεις του στίλ, να πάμε μέσω των ΕΣΠΑ, των κοινωφελών προγραμμάτων, κ.λπ., να γίνουν προσλήψεις, που βέβαια εκεί οι αποδοχές είναι οι μισές ουσιαστικά από αυτές που υπάρχουν στις συμβάσεις εργασίας που έχει αυτή τη στιγμή η ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Άρα, πρέπει τουλάχιστον να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση ούτε καν προσυζήτηση για τη μείωση των αποδοχών των συμβασιούχων και μετατροπή ουσιαστικά σε δίμηνα και τρίμηνα, ή οτιδήποτε άλλο μέσω του ΑΣΕΠ, κ.λπ. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Καταρχάς, να πω το εξής. Από σήμερα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν οι επιθέσεις απέναντι στους εργαζόμενους από τα γνωστά

παπαγαλάκια για τους κινδύνους της δημόσιας υγείας, τα σκουπίδια, κ.λπ., κ.λπ. Τα κανάλια, τα γνωστά κανάλια είχαν γεμίσει με εικόνες των σκουπιδιών.

Εγώ, αγαπητοί εργαζόμενοι, λέω το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνετε ούτε ένα πόντο πίσω, να γίνουν τα σκουπίδια όχι τόσα, αλλά τόνοι να γεμίσουν, να γίνουν πολυκατοικίες, για να μάθουν αυτοί που κυβερνούν, αλλά και να δει ο κόσμος ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να είναι υπεύθυνοι για την δημόσια υγεία. Αυτοί που καταστρέφουν τους εργαζόμενους, αλλά και την υγεία, αυτοί είναι υπεύθυνοι και όχι βέβαια οι εργαζόμενοι. Πρέπει αυτό το όπλο να χρησιμοποιηθεί.

Δεύτερον. Προφανώς πρέπει να διευρυνθεί ο αγώνας. Δεν είναι μόνο των συμβασιούχων το ζήτημα. Πρέπει να αποκτήσει ευρύτερα χαρακτηριστικά μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να γενικευτεί. Δεν είναι μόνο τα εργοτάξια. Είναι βέβαια ένα όπλο ισχυρό τα εργοτάξια. Πρέπει κατά τη γνώμη μου την Παρασκευή, είναι ευθύνη βέβαια των Σωματείων να πάρουν αυτή την απόφαση, να γίνουν Γενικές Συνελεύσεις, που πρώτον θα πρέπει να προχωρήσουν σε αποχή το Σαββατοκύριακο. Σε καμία περίπτωση να μην γίνει αποκομιδή απορριμμάτων, για να δείξουμε καλό πρόσωπο ας το πούμε σε αυτή την ιστορία και βέβαια από την Δευτέρα να γενικευτεί ο αγώνας.

Προφανώς πρέπει να μπει μπροστά και η ιστορία με τους ΧΥΤΑ, να κλείσουν και αυτή την πλευρά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένας συντονισμός ευρύτερος και άλλων Ομοσπονδιών, γιατί το πρόβλημα των συμβασιούχων δεν είναι ένα. Είναι όμως μία αφορμή, έτσι ώστε τι να γίνει, να μπει ένα λιθαράκι στη συγκρότηση ενός μετώπου, που κατά κύριο λόγο θα στρέφεται για να μπορέσει να βάλει φρένο σε αυτή την βάρβαρη πολιτική των μνημονίων.

Και ένα τελευταίο ζήτημα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και άλλο οι μόνιμες προσλήψεις. Είναι διαφορετικό ζήτημα. Νομίζω αυτή τη στιγμή το κύριο ζήτημα, είναι το ζήτημα της μετατροπής των συμβάσεων. Σε βάθος χρόνου όμως, προφανώς πρέπει να ανοίξει ένα ζήτημα γύρω από το ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων.

Οι μόνιμες προσλήψεις για παράδειγμα, να το πω ευθέως, μπορεί κάποιους συμβασιούχους να τους βγάλουν απέξω, που σήμερα μπορεί να τους μετατρέψουν, αν μείνουν με σχέσεις ορισμένου χρόνου, λόγω των μορίων του ΑΣΕΠ, κ.λπ. Άρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να τα βάλουμε και τα δύο έτσι σαν ζήτημα αυτή τη στιγμή και να λέμε ότι θέλουμε και το ένα και το άλλο.

Πρέπει όμως σε μία πορεία να αποκτήσει και μόνιμο προσωπικό ο Δήμος και όχι μόνο ο Δήμος, αλλά και γενικότερα να υπάρχουν μόνιμες προσλήψεις όχι μόνο επειδή εν πάση περιπτώσει πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική, αλλά γιατί οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες. Εκεί νομίζω υπάρχουν δυνατότητες ακόμα και μέσα από τους Δήμους, από τα Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία μπορούν να πάρουν απόφαση στον τομέα τουλάχιστον που έχει να κάνει με τα εντελλόμενα, να κάνει πρόταση για να αποφασίσει μόνιμες προσλήψεις, αλλά να λέμε ότι υπάρχουν και κάποιες δυνατότητες, τις οποίες μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε.

Εκείνο όμως που θα κρίνει τα πράγματα είναι ακριβώς το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα. Εάν αυτό το πράγμα ξεφουσκώσει, τότε απλώς θα τρέχουμε πίσω και να παρακαλάμε για να πληρωθούν οι μισθοί της επόμενης περιόδου, ή συμβάσεις, δίμηνα, τρίμηνα, ή δεν ξέρω τι άλλο. Ελπίζω ότι σε αυτό το πράγμα δεν θα πάμε προς τα εκεί, αλλά θα μπορέσουμε να πάμε σε ένα δρόμο αγώνα ευρύτερου, γενικότερου για τα

δικά μας συμφέροντα, που δεν είναι ίδια βέβαια με τα συμφέροντα της άλλης πλευράς.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ. Σόφη.

Κύριε Καλαντίδη, έχετε τον λόγο.

Δ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Να πω ότι επειδή πριν από κάποιο διάστημα είχε συζητηθεί αναλυτικά πάλι το θέμα, δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είχαμε πει και τότε και νομίζω ήταν σε μία λογική παραπλήσια με αυτήν που συζητούμε τώρα.

Η μόνη διαφορά ήταν, ότι είχε διαρρεύσει τότε αυτή η απόφαση και για αυτό εγώ είχα τονίσει, ότι εδώ δείχνει και κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, ότι απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαρρέει μέσα σε μία νύχτα και την προωθούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις δημόσια. Πράγματι, δείχνει ότι οι αποφάσεις αυτών των υψηλών δικαστικών οργάνων έχουν πολιτική τοποθέτηση. Δεν είναι ουδέτερες, ούτε αθώες.

Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα, το οποίο έχει μόνιμα στο στόχαστρό του τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους στην εργασία και τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Παρόλα αυτά λοιπόν, επειδή αυτό είναι το σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργούμε και προσπαθούμε να ανοίξουμε διαύλους, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Εδώ εγώ να προτείνω, ότι πρέπει να έχουμε καταρχήν ψυχραιμία όλοι μας. Δεν λύνονται τα προβλήματα ούτε με επί παντός επιστητού αναλύσεις, αλλά λύνονται μέσα από τον αγώνα, αυτό είναι το κυρίαρχο και οι εργαζόμενοι καθημερινά πρέπει να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και για την εργασία τους και λύνονται μέσα από συγκεκριμένα βήματα.

Δεν λύνονται γενικά και αόριστα ούτε οι καταγγελίες, ούτε κάτι άλλο, ούτε αυτοί που λειτουργούν σήμερα υποκριτικά μπορούν να λύσουν τα

προβλήματα. Άρα, λοιπόν, οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους θα κάνουν εκείνα που πρέπει, για να βρουν λύση σε αυτό το πρόβλημα, ένα πρόβλημα δεκαετιών. Οι συμβασιούχοι επί δεκαετίες ήταν όμηροι όλου αυτού του πολιτικού συστήματος και πραγματικά το ότι υπάρχουν εκείνοι οι περιορισμοί και οι δικλείδες, που δεν δίνουν την δυνατότητα να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα, δείχνει ότι το σύστημα όλο λειτουργεί ενάντια στα δικαιώματα και στην εργασία των εργαζομένων.

Για αυτό τον λόγο εγώ θα έλεγα, πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα τα βήματα που θα κάνουμε, ώστε να ανοίξει ένας δρόμος και για ικανοποίηση των συμβασιούχων αυτών που σήμερα αγωνίζονται και που η Κυβέρνηση μέσα από τις αποφάσεις που πήρε έδειξε την κατεύθυνση, ότι ήθελε να προασπίσει την εργασία τους και όχι να απολυθούν και ήρθε σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση με ένα σύστημα, το οποίο λειτουργεί κατά αυτό τον τρόπο.

Να πω ακόμα ότι, όλοι αυτοί που σήμερα υποκριτικά υποστηρίζουν τα αντίθετα από αυτά που έκαναν, δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει η λύση του προβλήματος, αλλά τους ενδιαφέρει η μικροκομματική και μικροπολιτική τους θέση. Εδώ να σημειώσω το εξής. Όταν απολύθηκαν οι σχολικοί φύλακες, οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, τότε ο αγώνας αυτών των ανθρώπων οδήγησε μετά την κυβερνητική αλλαγή στο να επαναπροσληφθούν και να δουλεύουν αυτή τη στιγμή κανονικά.

Άρα αυτό δείχνει, ότι η κατεύθυνση είναι στο να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και την εργασία των εργαζομένων και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν λύσεις, που δεν θα καταπέσουν μέσα από νέες δικαστικές αποφάσεις και αυτό το βλέπουμε να γίνεται κατά κόρον τα δυο – τρία τελευταία χρόνια, όπου ενώ παίρνονται αποφάσεις προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και προς

όφελος των εργαζομένων, έρχονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων και τις ανατρέπουν.

Νομίζω ο διάλογος που πρέπει να γίνει είναι στην κατεύθυνση που προτείνεται και των μόνιμων προσλήψεων. Δηλαδή, δεν μπορούμε να απεμπολήσουμε το δικαίωμα του να πετύχουμε μόνιμες προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο τομέα, αλλά και στο ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που σήμερα αγωνίζονται, να μπορέσουν μέσα από την διαδικασία των συμβάσεων, να έχουμε την μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και να δούμε στην πορεία, να έχουν και την μοριοδότηση εκείνη που απαιτείται, ώστε σε περίπτωση προκήρυξης προσλήψεων να έχουν προτεραιότητα σε αυτές τις προσλήψεις.

Η μοριοδότηση από την στιγμή που προκηρυχθούν θέσεις μόνιμου προσωπικού. Ποιος είναι αντίθετος στην προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού; Να το πει. Άρα λοιπόν χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, να αγωνιστούμε όλοι και το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα στην κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής λύσης για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί πραγματικά οι εργαζόμενοι κάποτε πρέπει να σταματήσουν να είναι όμηροι σε πολιτικές σκοπιμότητες, που τελικά αυτό το οποίο έχει ως αποτέλεσμα είναι οι ίδιοι να πληρώνουν πάντα αυτή την ιστορία.

Να πω κάτι. Βέβαια μην λέμε ότι αν τα σκουπίδια καλύψουν όλη την Ηλιούπολη και όλη την Ελλάδα, δεν μας νοιάζει, γιατί οι εργαζόμενοι θα την πληρώσουν. Οι οικογένειες οι μικρομεσαίες και οι φτωχές, που θα ζουν μέσα στα σκουπίδια. Άρα, μην φτάνουμε σε ακρότητες. Το θέμα είναι ότι εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να προασπίσουμε όλα μας τα δικαιώματα και όχι το ένα δικαίωμα να στρέφεται ενάντια στο άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Καλαντίδη.

Κάποιος άλλος συνάδελφος να τοποθετηθεί;

Ο κ. Νικηφόρος έχει τον λόγο.

Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Πραγματικά με έχει πιάσει μία μεγάλη στενοχώρια και ένα ερωτηματικό: Θα κάνουμε Κράτος ποτέ; Σίγουρα και εγώ είμαι με την θέση των εργαζομένων και εγώ είμαι με το ψήφισμα που θα βγάλουμε να τους στηρίζουμε και τους συμερίζομαι απόλυτα, αλλά όχι περισσότερο, ούτε λιγότερο από το ενάμιση εκατομμύριο τους άλλους εργαζόμενους, που είναι άνεργοι.

Έχω ζήσει χρόνια τώρα μέσα στην Αυτοδιοίκηση το ίδιο έργο πολλές φορές. Δεν θυμάμαι, για πολλοστή φορά. Και η Αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες της. Θυμάμαι από τότε που απαγορεύτηκαν οι προσλήψεις στους Δήμους και γινόταν μέσω ΑΣΕΠ, είχαν βρει κάποιιο - εγώ δεν συμμετείχα τότε - τον τρόπο μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων, ή μάλλον πιο μπροστά μέσω των Νομικών Προσώπων να κάνουν προσλήψεις, που εκεί ήταν χαλαρά τα πράγματα.

Μετά με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, όταν τα Ν.Π.Δ.Δ. υπήχθησαν και αυτά στις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού των ΟΤΑ και άρχισαν οι επιχειρήσεις μετά σε μία λογική πελατειακής αντίληψης, σχέσης, που δεν την κατάλαβα ποτέ, γιατί κέρδιζαν 20.000, αλλά έχαναν 1.000.000 από την άλλη μεριά που ήταν άνεργοι, που περίμεναν να πάρουν ένα οκτάμηνο έστω.

Έρχεται λοιπόν η Υπουργός τότε, η Βάσω Παπανδρέου και κάνει την τακτοποίηση. Πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλά κάναμε, ότι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Μπήκαν τα παιδιά και αυτά που είχαν συμπληρώσει το χρόνο και αυτά που δεν είχαν συμπληρώσει. Καλά έκαναν, έχουν κάνει οικογένειες και είναι μία χαρά σήμερα.

Έρχεται ο κ. Παυλόπουλος στη συνέχεια, πάλι τα ίδια. Έρχεται τώρα η Κυβέρνηση, που όταν ήταν Αντιπολίτευση φώναζε προς αυτή την κατεύθυνση, μόνιμες, πάγιες, διαρκείς ανάγκες, πάρτε μόνιμους, μετατρέψτε τις συμβάσεις, κ.λπ. και ίσως για να ικανοποιήσει αυτό, κάνει το νόμο να

παραταθούν οι συμβάσεις και βεβαίως δίνοντας και αμνηστία και καλά έκανε στους Δημάρχους που είχαν αναλάβει την ευθύνη και είχαν δώσει «Εντέλλεσθε» να πληρωθούν ανανεωμένες συμβάσεις, οι οποίες κατά το 103 άρθρο του Συντάγματος είναι απαγορευτικές και παράνομες.

Έρχεται λοιπόν η Κυβέρνηση και όχι μόνο δεν νομοθετεί και ανανεώσαμε με αυτό το νόμο τις συμβάσεις, αλλά έρχεται και η εγκύκλιος του κ. Σκουρλέτη που έλεγε: *«Επειδή στην Υπηρεσία μας έχουν περιέλθει ερωτήματα προφορικά και γραπτά σχετικά με την άρνηση εφαρμογής του άρθρου 16 του Ν.4429/2016 εκ μέρους των ΟΤΑ, που προβαίνουν είτε επιλεκτικά σε μερική παράταση των οικείων συμβάσεων, είτε στη λήψη απόφασης περί μη παράτασης των συμβάσεων του συνόλου του απασχολούμενου στην Καθαριότητα προσωπικού που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τυχόν απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας»*. Δίνει διαταγή και λέει είναι υποχρεωτικό να το κάνετε.

Και καλά έκαναν οι Δήμοι. Τι να κάνουν, έχουν ανάγκες, μόνιμο προσωπικό δεν μπορούν να προσλάβουν, γιατί όπως είπε και η κα Τσατσούλη, θέλει πάρα πολύ χρόνο και διαδικασίες και έκαναν την ανανέωση. Άρα οι Δήμοι είναι σήμερα νόμιμοι. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της Κυβέρνησης και η Κυβέρνηση είναι εκείνη που πρέπει να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά. Πρέπει να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε.

Οι ΟΤΑ αυτή τη στιγμή, για να πάρουμε και την πραγματικότητα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να πληρώσουν. Γιατί δεν μπορούν; Μέχρι τώρα μπορούσαν να πληρώσουν ακόμη εγώ λέω και τον Ιούνιο. Μπορούν να πληρώσουν με αυτή την οδηγία του κ. Υπουργού εδώ του Σκουρλέτη, αλλά και με την νομοθεσία που υπήρχε πιο μπροστά. Από εδώ και πέρα όμως που έρχεται το Ελεγκτικό Συνέδριο, για εμάς δυστυχώς είναι διαταγή ότι βγάζει, δεν μπορεί, θα πληρώσουν από τις τσέπες τους.

Άρα λοιπόν σε ευχολόγια. Ακούω κάποιους συναδέλφους, που λένε να κάνουμε κάτι παραπάνω και κάτι παρακάτω. Δεν μπορούμε συνάδελφοι να κάνουμε τίποτα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιοι θα προσληφθούν, όποιοι άνθρωποι και αν είναι. Παιδιά δικά μας είναι όλοι. Μακάρι όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούσαν να βρουν δουλειά. Αλλά μην λέμε ευχολόγια. Θα πάρουμε μία απόφαση, θα τους στηρίζουμε. Αν νομίζει η Διοίκηση ότι μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω σε επίπεδο στήριξης με μέσα τεχνικά και οτιδήποτε άλλο, ή μία συγκέντρωση όπως είπε η κα Τσατσούλη, να το κάνουμε, να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Όμως θα σταματήσει εδώ συνάδελφοι; Θα σταματήσει, ή θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια συνέχεια;

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ. Νικηφόρε.

Ο κ. Σεφτελής έχει τον λόγο.

Κ.ΣΕΦΤΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο θέμα που συζητούμε πάρα πολλά μπορούμε να πούμε. Δεν θα μπω στον πειρασμό, επειδή αυτό το θέμα αφορά κυρίως την σημερινή Κυβέρνηση, επειδή ούτως ή αλλιώς η σημερινή Κυβέρνηση το δημιούργησε, να αρχίσουμε να πυροβολούμε την Κυβέρνηση και να βγάζουμε όλα μας τα απωθημένα.

Ξεφεύγοντας από αυτό, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι μία βαθιά αυτοκριτική όλοι μας και τα Πολιτικά μας Κόμματα για αυτού του είδους το πολιτικό σύστημα πλέον που υπάρχει στην χώρα μας, το οποίο βασίζεται σε καθαρά πελατειακή σχέση, σε υποσχέσεις και πάντα προσπαθεί να χειραγωγεί τους ανθρώπους, τους ψηφοφόρους με υποσχέσεις και υπόσχοντας εργασία σε μία περίοδο, που πραγματικά είναι δυσεύρετη.

Εγώ θα συμφωνήσω με τον κ. Νικηφόρο στο ερώτημα που έβαλε προφανώς, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα διαφορετικό Κράτος. Αλλά αγαπητέ

Γιάννη έτσι όπως πάμε χρόνια τώρα, αυτό το Κράτος δεν θα το δούμε ποτέ. Ξέρετε, πολλά πράγματα δεν μας τα επιβάλλουν τα μνημόνια. Είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε, που δεν έρχονται με επιβουλές απέξω.

Στο θέμα τώρα το συγκεκριμένο που συζητούμε, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το θέμα των 37 εργαζομένων, εγώ ήμουν Αντιδήμαρχος στην Καθαριότητα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, που πραγματικά τότε το μόνιμο προσωπικό έκανε τεράστια προσπάθεια να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο, στη δύσκολη δουλειά που είχε να κάνει καθημερινά σε μία άνιση μάχη με το πρόβλημα. Με ανακούφιση είδαμε μετά, ότι ήρθε κάποιος κόσμος, μιλάμε από το 2015.

Προφανώς, οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα, ήξεραν πότε έληγε η σύμβασή τους, αλλά μπήκαμε σε αυτή τη λογική παρατάσεων συμβάσεων. Ξέρω πολλές περιπτώσεις που από τον Νοέμβριο 2016, Οκτώβριο 2016, γνωρίζοντας ότι θα έληγαν οι συμβάσεις τους, είχαν φροντίσει, είχαν βρει δουλειά, κ.λπ. και ξαφνικά έσκασε η ιστορία ότι ξέρετε, θα μείνετε και είδαμε μετά τι έγινε στην πορεία. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και βαθιά ηθικό, γιατί άλλοι έβαλαν στη διαδικασία αυτούς τους συνανθρώπους μας να αφήσουν άλλες ευκαιρίες που πιθανόν να είχαν και να συνεχίσουν την εργασία τους εδώ πέρα στο Δήμο.

Άρα, με αυτή την λογική πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ξέρετε, δεν είναι μόνο εδώ στους Δήμους που συμβαίνει αυτό με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με τους εργολάβους σιγά – σιγά που μπαίνουν σε δραστηριότητες, σε δομές, σε λειτουργίες. Υπάλληλος είμαι και εγώ στο Δημόσιο. Να σας πω, θα το ξέρετε βέβαια, ότι σε πάρα πολλές λειτουργίες του Δημοσίου έχουν μπει εργολάβοι, στα λογιστήρια, σε Διοικητικές Υπηρεσίες έχουν μπει εργολάβοι. Άρα, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε να μιλούμε με ειλικρίνεια και εδώ πέρα δεν μας

εμποδίζει ούτε το Σύνταγμα, ούτε τα μνημόνια για τον αγώνα τον οποίον πρέπει να δώσουμε από εδώ και πέρα.

Καταλήγοντας, συμφωνώ με αυτό που έχει προταθεί κυρίως από την «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», αλλά και από τους υπόλοιπους νομίζω. Δεν έχει διαφωνήσει κανένας και θα πάμε από ότι φαίνεται σε ομόφωνο ψήφισμα, ότι για αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε κατά τη γνώμη μου είναι η μετατροπή των συμβάσεων των συγκεκριμένων 37 ανθρώπων σε αορίστου χρόνου και βέβαια από εδώ και πέρα συμπόρευση στον δύσκολο αγώνα που έχουν να κάνουν από εδώ και πέρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Σεφτελή.

Ο κ. Μαργαρώνης έχει τον λόγο.

Π.ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ. Μπορούμε να δούμε καταρχάς σήμερα, ότι η Παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ είχε μία ενιαία γραμμή. Δηλαδή, τι είπαν και ο κ. Κοκοτίνης και ο κ. Καλαντίδης; Καταρχάς ψυχραιμία, να μην βγούμε να καταγγείλουμε. Ας πούμε ότι μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ, που προσπάθησε να παλέψει το πρόβλημα το οποίο είναι χρόνια.

ΑΣΒΕΣΤΑΣ: *(Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου διαμαρτυρόμενος)*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ασβεστά, μπορείτε μετά να πάρετε τον λόγο. Σας παρακαλώ, κύριοι!

ΑΝΤΥΠΑΣ: *(Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου διαμαρτυρόμενος)*

Π.ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ: Κύριε Αντύπα, να σας πληροφορήσω ότι την πολιτική αντιπαράθεση μπορώ να την κάνω. Μιλάτε σε έναν άνεργο, ο οποίος μένει στο νοίκι!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, ο καθένας τοποθετείται και λέει την πολιτική άποψή του, σεβαστή ή όχι. Σας παρακαλώ πολύ! Μπορείτε μετά να πάρετε τον λόγο και να απαντήσετε. Όχι διάλογο, να παρακαλέσω πολύ.

Π.ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ: Και τι ήρθαν και μας λένε; Ότι το πρόβλημα των συμβασιούχων είναι χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία διάθεση σήμερα να διευκολύνουμε το ΣΥΡΙΖΑ και να του πούμε, να μην λύσει όλο το πρόβλημα των ελαστικών σχέσεων εργασίας, ας λύσει το συγκεκριμένο. Τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι από το 2015 μέχρι σήμερα, το οποίο είναι και εύκολο να λυθεί. Ας λύσει αυτό. Μην λύσει το υπόλοιπο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πάει η κουβέντα σε όλο.

Έρχεται λοιπόν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει; Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μα, με βάση ποιους νόμους; Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έβγαλε απόφαση με βάση τους μνημονιακούς νόμους; Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι τα έκανε τα μνημόνια; Τα έσκισε, ή έφερε και το 3ο, έφερε και το 4ο και στην πράξη συνεχίζει την ίδια στρατηγική, τον ίδιο σχεδιασμό υπέρ των ελαστικών σχέσεων εργασίας; Υπέρ της φορολογίας, το ασφαλιστικό, να μην τα λέω.

Παράλληλα, τι έρχεται εδώ και λέει ο κ. Καλαντίδης και τι λέει εδώ και ο κ. Κοκοτίνης; Να παλέψουμε για μόνιμη σταθερή δουλειά. Μπα, αλήθεια; Το 4ο μνημόνιο τι έλεγε; Λέει ή δεν λέει ότι μέχρι το 2019 θα απολυθούν, θα φύγουν 4.352 εργαζόμενοι στους Δήμους και προβλέπονται μηδέν προσλήψεις; Μηδέν προσλήψεις. Αυτό δεν λέει; Άρα, τι έρχεστε εδώ και μας λέτε, να παλέψουμε; Μα, τι να παλέψουμε; Το παλέψατε εσείς, έτσι όπως ξέρατε. Βάλατε το 4ο μνημόνιο μπροστά.

Άρα λοιπόν για τους εργαζόμενους υπάρχει από τη μια το νομοθετικό κομμάτι, που ναι, θα κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε ότι πλευρά, ότι παράθυρο, ότι υπάρχει, αλλά το πιο σημαντικό είναι το κινηματικό κομμάτι και αυτό είναι το πρωτεύον και εκεί πέρα θα φανούν οι συσχετισμοί δυνάμεων. Στο Σωματείο που είμαι εγώ γραμμένος, φέτος καταφέραμε και πήραμε τρεις απολύσεις πίσω, τρεις.

Γιατί; Γιατί ο βαθμός οργάνωσης ήταν πολύ μεγαλύτερος, πολύ καλύτερος σε σχέση με ένα μεμονωμένο εργοδότη, ο οποίος μπορεί να είναι

στο Δήμο της Ηλιούπολης, γιατί στο Δήμο Ηλιούπολης είναι οι οικοδόμοι, είναι οι δάσκαλοι, είναι το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου, το οποίο και αυτό μας στηρίζει και εμείς το στηρίζουμε, είναι η Επιτροπή Ανέργων, είναι οι επαγγελματιοβιοτέχνες, οι εμποροϋπάλληλοι, κ.λπ. και με όλους μαζί δεν μπορεί να τα βάλει κάποιος μεμονωμένος.

Όταν όμως ερχόμαστε μπροστά στο Κράτος, εκεί πέρα υπάρχει δυσκολία και εκεί πέρα όμως υπάρχει και η λύση, να αυξηθεί ο βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων και για αυτό δεν υπάρχει άλλη επιλογή από εμάς, είτε είσαι εργαζόμενος συμβασιούχος, είτε εργαζόμενος στο Δήμο, είτε εργαζόμενος γενικότερα, να μην υιοθετήσεις το σύνθημα «καμία απόλυση».

Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε; Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Γιατί είναι όμως οι ελαστικές σχέσεις εργασίας; Δεν μας απάντησε κανείς σε αυτό. Είναι για να κουλαντρίζουμε την ανεργία, είναι για να εξασφαλίζουμε φτηνό εργατικό δυναμικό, είναι για να εξασφαλίζουμε την κερδοφορία. Κερδοφορία, η οποία στην Καθαριότητα ειδικά είναι σίγουρα λεφτά με τα ανταποδοτικά. Εδώ βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια και τα χρόνια της κρίσης πώς έρχονται η μία Κυβέρνηση μετά την άλλη, ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Εμείς σήμερα εδώ πέρα τι πρέπει να πάρουμε απόφαση; Πρώτον, όλοι οι συμβασιούχοι να περάσουν σε αορίστου. Δεύτερον, να μην πάρουμε απλά ένα ψήφισμα. Να γίνει ενημέρωση. Εγώ σήμερα άκουγα στο ράδιο, είχαν βγάλει έναν Πρόεδρο Ξενοδόχων Αττικής, δεν ξέρω ποιον και άρχισε και έλεγε ήδη ότι καλά πάει ο τουρισμός μέχρι τώρα, αλλά με τα σκουπίδια, με αυτά θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει έναν αυτοματισμό, ο κόσμος να έρθει ενάντια στον αγώνα των συμβασιούχων. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαργαρώνη, σας ευχαριστώ πολύ.

Μου μεταφέρθηκε ότι θέλει να μιλήσει ο εκπρόσωπος των συμβασιούχων. Τέλος πάντων, να ζητήσω συγνώμη για την ατυχή έκφραση, κα Πρόεδρε.

Το όνομά σας, την ιδιότητά σας και έχετε τον λόγο.

Κ.ΒΕΝΕΚΑΣ: Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βενεκάς Κωνσταντίνος, συμβασιούχος και εργαζόμενος στην Καθαριότητα. Πιστεύω ότι εκφράζω και τους υπόλοιπους συναδέλφους, που κάθονται εκεί πάνω με αγωνία, να δουν τι θα γίνει αυτό τον καιρό και πώς θα προχωρήσει η ζωή μας.

Θα ξεκινήσω με δύο λέξεις. Αναφέρθηκε και είμαι σίγουρος ότι θα αναφερθεί και στο μέλλον, δημόσια υγεία. Θα ζητούσα από όλους σας εδώ που παρευρίσκεστε, να μου πείτε ένα περιστατικό στα τελευταία πενήντα χρόνια δημόσιας υγείας, που έπαθε βλάβη Έλληνας πολίτης από απεργιακές κινητοποιήσεις, που έμειναν τα σκουπίδια στους κάδους. Ένα θέλω.

Στον αντίποδα αυτών των δύο λέξεων, δημόσια υγεία, εγώ έχω να αναφέρω μία, αυτοκτονίες πραγματικές και καθημερινές. Αυτοκτονίες όχι γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να σηκώσουν τα μάτια τους, να δουν τα παιδιά τους, τη γυναίκα τους και το περιβάλλον τους. Έφτασαν στο σημείο εξαθλίωσης, να σταματήσουν τη ζωή τους, γιατί δεν είχαν μία αξιοπρεπή δουλειά.

Καταρχήν, δήλωσα πριν εργαζόμενος. Όλα τα παιδιά εδώ πιστεύω ότι δουλεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, με τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν δηλώνουμε επαγγελματίες απεργοί και επαγγελματίες καταληψίες. Οι ανάγκες μας έφεραν εδώ. Θέλουμε να μας δείτε με συμπάθεια σε αυτό το θέμα, γιατί δεν ήρθαμε για αυτό το πράγμα. Η Κυβέρνηση μας κάνει να γινόμαστε έτσι.

Θα πω επίσης, ότι είμαστε τυχεροί όλοι μας που δουλεύουμε σε ένα Δήμο, όπου έχουμε πληρωθεί και τον Μάϊο και ευχαριστούμε πολύ για αυτό για την συμπαράσταση, την μέχρι σήμερα συμπαράσταση όλων σας. Δεν

έχουμε κανένα παράπονο από τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά δεν ζητούμε απλώς τις επόμενες ημέρες που θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση εκτός από το να τις συνεχίσουμε.

Αν είχαμε κάποια διαφορετική λύση, θα σταματάγαμε σήμερα και θα ξεκινούσαμε σήμερα το βράδυ να μαζέψουμε εμείς τα σκουπίδια, εμείς που δεν φοβόμαστε την δημόσια υγεία. Εμείς τα μαζεύουμε τα σκουπίδια και δεν πάθαμε ποτέ τίποτα. Δεν θα πάθει λοιπόν κανένας τίποτα από τους πολίτες έξω, γιατί απέναντι βρίσκονται ένα βουνό σκουπίδια. Το βουνό με τα σκουπίδια εγώ θα το μαζέψω και τα παιδιά που είναι εκεί επάνω. Δεν θα αρρωστήσει κανένας μας και αν πάνε καλά τα πράγματα, θα δουλέψουμε νύχτα – μέρα για να τα μαζέψουμε.

Δεν ζητούμε λοιπόν απλώς να μην είσαστε απέναντί μας. Ζητούμε να είσαστε μαζί μας. Μόνο έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Αυτά είχα να σας πω. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εάν κάποιος από εσάς εδώ έχει μία κάποια άλλη λύση, το τι μπορούμε να κάνουμε, ας μας την πει. Να την ακούσουμε, δεκτή και συγχωρήστε μας, δεν είμαστε επαγγελματίες. Πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό. Αν κάνουμε κάποια μικρολάθη, συγχωρήστε μας και εδώ είμαστε, να τα διορθώσουμε.

Προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη αυτή την κατάληψη, να προσπαθήσουμε να πάμε στα ευαίσθητα σημεία, να εξυπηρετήσουμε το Δήμο, για αυτό σας θέλουμε και δίπλα μας όλους σας, την Δημοτική Αρχή, όλους, τους πάντες. Για αυτό λοιπόν ας μην ακούσουμε στις επόμενες ημέρες δημόσια υγεία. Δεν θα πάθει κανένας, μα κανένας τίποτα, όπως δεν έχει πάθει κανένας ποτέ μέχρι σήμερα τίποτα από αυτό το πράγμα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα και να μην ξαναβρεθούμε εδώ για τέτοιους λόγους ομιλίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

Από κάποιον άλλο φορέα; Να δώσουμε τον λόγο στην κυρία πρώτα. Το όνομά σας, την ιδιότητά σας και να παρακαλέσω πολύ όσο πιο σύντομα γίνεται. Έχετε τον λόγο.

Α.ΤΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ. Λέγομαι Άννα Τούντα και είμαι Πρόεδρος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηλιούπολης – Δάφνης – Υμηττού. Εμείς ως Σωματείο, γιατί ήμασταν και προηγούμενα εργαζόμενοι, εν πάση περιπτώσει συνεδρίασε το Δ.Σ. και πήραμε απόφαση και έχουμε βγάλει και σχετικό ψήφισμα:

«Δηλώνουμε απερίφραστα την συμπαράστασή μας στους συμβασιούχους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, στους Δήμους, αλλά και σε όλους εν γένει τους εργαζόμενους στο δίκαιο αγώνα για το δίκαιο αίτημα μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα.

Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όλες τις προηγούμενες, που κοροϊδεύαν και κοροϊδεύουν μόνιμα το λαό και εμείς οι συνταξιούχοι ξέρουμε καλά από αυτό οκτώ χρόνια τώρα, να το Συμβούλιο της Επικρατείας, 13^η, 14^η, 15^η, κ.λπ., κ.λπ., χρησιμοποιώντας λοιπόν κατά περίπτωση ένα από τα εργαλεία: Δικαιοσύνη, Συμβούλιο που προείπα, Ελεγκτικό Συμβούλιο, Σύνταγμα, Δημοκρατία, ομόνοια, κ.λπ.

Καταγγέλλουμε τα σχέδιά τους, να φέρουν τους εργαζόμενους απέναντι στους συνταξιούχους, τους συμβασιούχους απέναντι στους μόνιμους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους απέναντι στους δημόσιους, κ.λπ. Δηλώνουμε ότι είναι γελασμένοι, αν νομίζουν ότι στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει, θα μας βρουν τον καθένα μόνο του, ή τον έναν απέναντι στον άλλον. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του Δήμου μας, γιατί ενωμένοι με την Λαϊκή Επιτροπή θα τους

σταματήσουμε».

Αυτό που θέλω τώρα να συμπληρώσω προφορικά, είναι ότι σε οποιαδήποτε κίνηση, κινητοποίηση, δράση των εργαζομένων είμαστε δίπλα για αυτό το αίτημα που είπαμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά και αυτό που αναφέρθηκε πριν εδώ, για την μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και εννοείται ότι και η Δημοτική Αρχή θα μας έχει συμπαραστάτες σε αυτό το συγκεκριμένο.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κα Πρόεδρε.

Το όνομά σας, την ιδιότητά σας και όσο πιο σύντομα γίνεται.

Γ.ΜΗΛΙΩΝΗΣ: Μηλιώνης Γιώργος, Αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και μέλος Διοίκησης του Τοπικού Παραρτήματος. Από το πρωί έρχομαι από τα έργα τα αντιπλημμυρικά της Ηλιούπολης. Εκείνο που έχω να πω, θα το πω. Από το πρωί ήρθα από απλήρωτους εργαζόμενους, που δουλεύουν εδώ στην περιοχή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, να περιοριστείτε στο συγκεκριμένο κατευθείαν.

Γ.ΜΗΛΙΩΝΗΣ: Θα περιοριστώ. Τόση ώρα όμως, γιατί όλο αυτό; Ήθελα να πω πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάρουν τα σκουπίδια οι ιδιώτες, αυτοί οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι εργολάβοι εδώ πέρα. Στο συγκεκριμένο θέμα είμαι.

Πάμε παρακάτω. Επειδή τυχαίνει να είμαι παλιός και σε ετούτα εδώ, είμαι από πολύ παλιά, όταν έρχονταν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης από το 1996, Πλειοψηφίες εδώ σήκωναν και τα δύο χέρια και ψήφιζαν αυτό. Όταν ήρθαν τα “STAGE”, που πάλι μιλούσαμε σε ετούτη την αίθουσα, επίσης. Έρχονται τώρα, γιατί το καθεστώς των συμβάσεων που έρχεται να μοιράσει την ανεργία και μεταξύ αυτών είναι και τρεις – τέσσερις πρώην

οικοδόμοι, που αυτή τη στιγμή είναι συμβασιούχοι και που δεν μπορούν να συμπληρώσουν και τα ένσημα για να βγουν στη σύνταξη και στους οποίους λέει στοπ. Επομένως, το ζήτημα συνδέεται άμεσα και με το πώς ξεκίνησαν και με το πού θέλουν να το πάνε.

Όσον αφορά τον αγώνα του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου Ηλιούπολης, είμαστε συμπαραστάτες έτσι και αλλιώς και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν και περνάει από το χέρι μας και το ζήτημά τους να αναδειχθεί σε όλη την εργατική τάξη. Εδώ όμως είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο, που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο που παίζει και η ΚΕΔΕ. Δηλαδή τι; Ο ένας να βοηθάει τον άλλον, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ίδια κατάσταση.

Οι μεν δυνάμεις της Ν.Δ. στην ΚΕΔΕ τι λένε; Να αντιπολιτευτούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δε άλλοι τι λένε; Αφού μας αντιπολιτεύονται, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, αλλά ξεκίνησε η ένταση, κ. Δήμαρχε. Αλλά είναι και η φωνή μου τέτοια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επομένως, το ζήτημα είναι ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι σαφέστατο, πέρα για πέρα. Πέρα από την τοποθέτηση λέω και το όποιο ψήφισμα εδώ, έχει να κάνει και απέναντι στην Κυβέρνηση να είναι σαφές και κατηγορηματικό, ότι εδώ προχωράει και ακόμα και σε αντίθεση με την απόφαση της Κυβέρνησης και κρατάει τους συμβασιούχους.

Γιατί νόμοι και συντάγματα, τι είναι το Σύνταγμα τελικά; Ότι κόβω το ψωμί της οικογένειας του αλλουνού, ότι θα του κόψω τη σύνταξη; Αυτό είναι το Σύνταγμα; Τέτοιο Σύνταγμα τους το χαρίζουμε. Επειδή συνάδελφέ μου, συγγνώμη, που μίλησες από πλευράς των συνταξιούχων, δυστυχώς θα χρειαστεί αγώνας. Τα όργανα τούτα εδώ είναι στα χέρια της μεγαλοεργοδοσίας. Θα χρειαστεί μεγάλος αγώνας να τα πάμε παρακάτω τα πράγματα. Μία έκκληση προς τους συναδέλφους μου λέω. Θα χρειαστεί πολύ μαλλί να ξάνουμε.

Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει και σαφές να είναι και ανακοίνωση προς τον Ηλιουπολίτικο λαό να κάνει και όχι απλά στο site και τέτοια. Βάζουν όλοι τα sites. Όχι μία απλή ανάρτηση. Σημαίνει πρακτικά μέτρα πολύ περισσότερα, να κλείσει και στις άλλες Υπηρεσίες το ζήτημα των ιδιωτών. Τι να πούμε, η Τεχνική Υπηρεσία δεν υπάρχει; Εδώ έχουμε ανέργους οικοδόμους και δεν έχουμε Τεχνική Υπηρεσία, επί της ουσίας Τεχνική Υπηρεσία.

Τι να πούμε, για τα καινούρια τα προγράμματα κοινής ωφέλειας; Η απόφαση πρέπει να είναι και για τους σημερινούς και για τους αυριανούς και επειδή οι ανάγκες είναι τεράστιες και δυστυχώς, δυστυχώς λέω, οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι κυκλοφορούν εδώ πέρα. Άλλος αφήνει απλήρωτο τον κόσμο, άλλος επικαλείται τη σύμβαση, ότι δεν του βγήκαν τα κονδύλια, λες και ο εργάτης έχει κάνει σύμβαση με το Κράτος πότε θα πάρει κονδύλια είτε από τα ΕΣΠΑ, είτε από οπουδήποτε να πληρωθεί.

Για να σπάσει το καθεστώς της εργασιακής ζούγκλας λοιπόν, σε αυτό είναι να συμβάλει ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, να σπάσει η εργασιακή ζούγκλα απέναντι στους εργαζόμενους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.

Καταρχήν θα μου επιτρέψετε για την ουσία της συζήτησης να πω τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι, το έλεγα και παλιά, το λέω και τώρα, κάποιοι βέβαια παλιότερα δεν τους συνέφερε να το ακούν αυτό, τώρα όμως τους συμφέρει. Εκτός από την «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», που δηλώνει δημόσια ότι είναι το ΚΚΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ στην κουβέντα που κάνουμε, να μην ταυτίζουμε τις Δημοτικές Παρατάξεις με τα Κόμματα.

Καμία Δημοτική Παράταξη εδώ, από την Διοίκηση μέχρι τις υπόλοιπες, εκτός ΚΚΕ, δεν πρέπει να ταυτίζεται με τα συγκεκριμένα Πολιτικά Κόμματα. Έχουν τη δική τους αυτονομία, τον δικό τους πολιτικό λόγο και έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν την δική τους διαφοροποίηση, για να μπορέσει να προχωρήσει λίγο η κουβέντα ουσιαστικά και να υπάρχει και ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση και αλληλοσεβασμός.

Δεύτερον. Τώρα η ΠΟΕ – ΟΤΑ τελείωσε την συνεδρίασή της δύο – τρεις ώρες νωρίτερα και αποφάσισε τη συνέχιση του αποκλεισμού των αμαξοστασίων και την Παρασκευή, την αποχή το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα αποκλεισμό του αμαξοστασίου και στάση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν δύο ζητήματα μεγάλα σε αυτό που συζητούμε. Το ένα είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα, αυτό που αυτή την στιγμή απασχολεί τον χώρο μας και υπάρχει και ένα γενικότερο θέμα, το πώς οι δυνάμεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και από την διαφορά που έχουμε ιδεολογική και πολιτική των Παρατάξεών μας πρέπει να ξεκινούν και να ξεπηδούν και οι πολιτικές θέσεις απέναντι σε αυτό που θέλουμε, το τι είναι Αυτοδιοίκηση, ποια είναι η σχέση με τους εργαζόμενους, αν είμαστε υπέρ των εναλλακτικών μορφών εργασίας, αν είμαστε υπέρ ή όχι της ιδιωτικοποίησης.

Όλα από εκεί ξεκινούν, είναι βαθιά ιδεολογικά και πολιτικά και αυτό πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο. Όπως επίσης πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο, για να μπω και στην ουσία, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, εκτός αν κάτι έχουν να προτείνουν κάποιοι άλλοι καινούριο, νέο, που εγώ δεν το έχω δει στην ιστορία της ανθρωπότητας, όποιος έχει τέτοιο παράδειγμα, να μας το πει, να σεβόμαστε τους θεσμούς.

Άκουσα εδώ για αστικό Κράτος και κουρελόχαρτα Συντάγματος. Άκουσα εδώ, ότι η ΚΕΔΕ είναι Όργανο συγκεκριμένων Κομμάτων και τέτοια. Πάμε πάλι στην ίδια λογική. Ό,τι δεν ελέγχουμε, το καταγγέλλουμε.

Ό,τι ελέγχουμε, είναι μία χαρά. Ξέρετε πολύ καλά την θέση μου απέναντι στο Συλλογικό Όργανο και είμαι ο πρώτος Δήμαρχος στην Ελλάδα που κατήγγειλα την πολιτική Πατούλη. Κανείς άλλος. Όλοι οι άλλοι χαριεντιζόντουσαν μέσα στο Όργανο. Όλοι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Μάθε, να ξέρεις ότι οι αντιπρόσωποι του ΚΚΕ και της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» δεν έχουν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκλογές. Αυτή είναι η δημοκρατία η αστική. Τι να κάνουμε, σύντροφε;

Λοιπόν, να συνεχίσω, δεν διέκοψα κανέναν.

Άρα, λοιπόν, είτε μας αρέσει, για να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα, είτε δεν μας αρέσει, είμαστε σε ένα τέτοιο Κράτος και οφείλουμε σεβασμό σε ένα Σύνταγμα, που οι Έλληνες έχουν χύσει αίμα για να το κάνουν. Οφείλουμε σεβασμό στα θεσμικά Όργανα, όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο Επικρατείας και βέβαια η Βουλή και πρώτα από όλα η Κυβέρνηση, γιατί είναι μια εκλεγμένη Κυβέρνηση του ελληνικού λαού, είτε αυτό το θέλουν κάποιοι, είτε όχι.

Προχωράω. Για να δούμε λοιπόν για το συγκεκριμένο πρόβλημα ποιος έχει την ευθύνη. Την ευθύνη για το συγκεκριμένο πρόβλημα την έχει αποκλειστικά η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αποκλειστικά και την έχει για ένα απλό λόγο, γιατί νομοθέτησε ρυθμίσεις, δεν ήταν η σημερινή ηγεσία, ήταν η προηγούμενη εκεί, όπου δεν κατάλαβε τι έφερε στη Βουλή. Όταν της λέγαμε ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ανανέωση οκτάμηνων συμβάσεων, ή ότι αν δεν προχωρούσε στη συγκεκριμένη ανανέωση, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στους Δήμους.

Αφήστε με να ολοκληρώσω. Κοιτάξτε, δεν θα καταργήσουμε τότε τα Όργανα. Αφήστε να ολοκληρώσω και να δείτε. Έχω αυτή την άποψη. Δεν έχω δικαίωμα να την πω; Είμαι Δήμαρχος στην πόλη, η Παράταξή μου έχει εκλεγεί πρώτη δύναμη, διοικεί το Δήμο και έχουμε την άποψή μας σταθερή

από το 2010, από τότε που αναλάβαμε τον Δήμο. Δεν κάναμε πίσω ποτέ και θα δείτε ποια είναι η άποψή μου σε όλα αυτά τα θέματα, ένα προς ένα.

Λοιπόν, έχει αποκλειστικά την ευθύνη. Εάν δεν έκανε την ανανέωση των συμβάσεων και το είπαν όλοι οι Δήμαρχοι, θα ήταν λάθος. Την έκανε, επέκτεινε μέχρι 31-12-2017 και βέβαια προφανώς οι καλοθελητές και είναι πάρα πολλοί οι καλοθελητές όταν αγωνίζεσαι για μία θέση εργασίας από πολλές πλευρές, πήγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο με συγκεκριμένο σκοπό εφάρμοσε σε εισαγωγικά ή μη το νόμο, ο οποίος λέει ότι απαγορεύεται ρητά η ανανέωση των συμβάσεων την επόμενη ημέρα στα οκτάμηνα. Τα ξέρουμε όλοι. Όπως μας λέει ρητά, ότι απαγορεύονται και τα δίμηνα και τα τρίμηνα.

Αυτή ήταν η κατάσταση. Άρα λοιπόν, ποιος έχει την ευθύνη; Μιλάμε όχι για ευθύνη απλά διοικητική, βαθιά πολιτική ευθύνη. Ξέρετε γιατί; Θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό βγήκε από αυτό που είπε ο συνάδελφος κ. Κοκοτίνης στην αρχή της ομιλίας του. Έκανε μία περιήγηση στην Ευρώπη και είπε «τι να κάνουμε; έδωσαν αγώνα, να αλλάξει λίγο το καθεστώς στην Ευρώπη, αλλά οι ελαστικές σχέσεις εργασίας ξεκίνησαν από τις συντηρητικές Κυβερνήσεις».

Εγώ το καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη και θα την κάνει από Ευρώπη των μονοπωλίων και του κεφαλαίου σε Ευρώπη των εργαζομένων, σωστό όραμα, όλοι είμαστε μαζί με αυτό το όραμα και τελικά έγινε όχι απλά συνοδοιπόρος, ο πιο σκληρός εκφραστής των συντηρητικών πολιτικών και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην Ελλάδα. Ο πιο σκληρός και όχι μόνο αυτό, τώρα ακούσαμε και το συνάδελφο κ. Καλαντίδη, να μας θυμίζει το αστικό Κράτος και να λέει κοιτάξτε, μπορεί να καταλάβαμε την εξουσία ως Αριστερά, αλλά κάντε λίγο υπομονή, θα συγκρουστούμε με τους αστικούς θεσμούς και με μία κινηματική λογική θα τους ανατρέψουμε. Εν έτει 2017, έλεος πια!

Να συνεχίσω, γιατί εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος. Ναι κύριοι, εγώ φώναζα και φωνάζω, ότι η ιδιωτικοποίηση στην Καθαριότητα και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού δεν έχει θέση. Εάν το πιστεύετε και όσοι στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση, να επιβάλλουν στην Κυβέρνηση και στον κ. Σκουρλέτη να καταργήσει το άρθρο για την ιδιωτικοποίηση που έχει στον Κώδικα. Να το κάνει, Όχι λόγια!

Χ.ΚΟΚΚΟΤΙΝΗΣ: *(Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)*

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα φτάσω και εκεί!!

Ποιος να πιέσει, μια ηγεσία της ΚΕΔΕ που συμφωνεί με την ιδιωτικοποίηση; Γιατί να πιέσει; Ποιος, ο κ. Πατούλης; Ο κ. Πατούλης είναι το βαρύ πυροβολικό του νεοφιλελευθερισμού και της ιδιωτικοποίησης στον χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Ακούστε όμως, να συνεχίσω και δεν θα σας κουράσω άλλο, να κλείσω. Τώρα θυμηθήκαμε, επίσης, την πολιτική συναίνεση. Τώρα λέει η Κυβέρνηση, ελάτε εδώ και εσείς είχατε κάνει, αυτά που είχατε κάνει, τα κάναμε και εμείς τώρα, ελάτε όλοι μαζί να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό λέει.

Όταν όμως έκανε τη νομοθετική ρύθμιση και όταν ο κ. Τσίπρας πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών - σας το θυμίζω γιατί ξεχνούμε, οι Έλληνες ξεχνούν πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό – είπε 1^η Ιουνίου σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Εσωτερικών, οριστική λύση του θέματος των συμβασιούχων και μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και έβαλε μάλιστα -και σωστά το έκανε- και κριτήρια για την επιλογή τους. Αυτό έγινε την 1^η Ιουνίου! Πόσο έχουμε σήμερα; Και βγήκε πάλι από το Υπουργικό Συμβούλιο προχθές και είπε, σας παρακαλώ δώστε λύση. Μακάρι!

Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα χαιρετίσουμε την ανακοίνωση του

Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και του κ. Σκουρλέτη, να βρει λύση. Όχι όμως λύση που να λέει: ξέρετε, εμείς σας εξασφαλίζουμε τα δεδουλευμένα, γιατί αυτά είναι αστεία. Ούτε λύση που να λέει, ότι μέχρι 31-12-2017 παρατείνουμε τις συμβάσεις και πείθουμε- προσέξτε- το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τα Τμήματα. Γιατί το παιχνίδι τώρα παίζεται στα Τμήματα, υποτίθεται, τα οποία Τμήματα δεν είναι υποχρεωμένα 100% να ακολουθήσουν την απόφαση της Ολομέλειας.

Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένα Τμήμα και να πει, βεβαίως πρέπει να πληρώσετε τους ανθρώπους, δεδουλευμένα είναι, αλλά το άλλο Τμήμα να πει «ποια παράταση μέχρι 31-12; Δεν πάτε να κάνετε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, εγώ δεν πληρώνω ούτε 1 ευρώ»! Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Όσον αφορά δε το θέμα της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, εγώ είμαι ξεκάθαρος, εγώ είμαι υπέρ της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και πρέπει να το καταλάβετε αυτό, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δύο τομείς – κλειδιά, που είναι η Καθαριότητα και οι Παιδικοί Σταθμοί. Σε αυτές τις λειτουργίες που είναι βασικές και ζωής στην πόλη, πρέπει να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία και μόνιμο προσωπικό, ξεκάθαρα.

Υπάρχουν όμως βασικές λειτουργίες μέσα στο Δήμο, που πρέπει και επιβάλλεται για την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και της ανάπτυξης της Αυτοδιοίκησης, για να μπορεί να κάνει επενδύσεις, επιβάλλεται να υπάρχουν και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Εμείς δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα. Πρέπει να έρθουμε προσεκτικά, να αναλύσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση που περνάει η χώρα και να δούμε πώς θα βγει αυτή από το αδιέξοδο και πώς συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση επάνω σε αυτό.

Δεν συμφωνώ με το τελευταίο που είπε ο κ. Κοκοτίνης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 20 χρόνια δεν έκανε το καθήκον της. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση

έκανε το καθήκον της. Όχι, βέβαια, ότι δεν εκμεταλλεύοντουσαν οι Δήμαρχοι τα παράθυρα των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ζήσει στην πόλη μας. Και βέβαια τα εκμεταλλεύονταν. Αθρόες προσλήψεις και λάθος δόθηκε και η δυνατότητα να μπορούν εκτός ΑΣΕΠ να προσλαμβάνουν τότε προσωπικό και όποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις, πολιτικά τις πλήρωσε και είναι λάθος αυτό.

Αλλά από εκεί και πέρα, το να λέμε ότι το Κίνημα της Αυτοδιοίκησης φταίει για τις καταστάσεις που έγιναν με τους συμβασιούχους όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, είναι λάθος, γιατί έδωσαν αγώνες η συντριπτική πλειοψηφία των Δημάρχων και των θεσμικών Οργάνων για να υπάρχει - και είναι σοβαρό αυτό το θέμα – μόνιμη και σταθερή δουλειά, ειδικά στους δύο αυτούς τομείς.

Το ότι μπαίνουν από την σημερινή Κυβέρνηση, ή από άλλες Κυβερνήσεις προηγούμενα νομοθετικές ρυθμίσεις που απαγορεύουν τις προσλήψεις, πώς ο Δήμαρχος θα πάει να πάρει προσωπικό, ή να προκηρύξει, όταν θα πάει ακριβώς μέσα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος;

Θέλετε να σας πω τι έγινε στη Θεσσαλονίκη; Θα το έχετε μάθει. Βγήκε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης και το κατήγγειλε. Ο κ. Σκουρλέτης – Υπουργός των Εσωτερικών έδωσε εντολή στον Εκπρόσωπο του Κράτους, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Κεντρικής Μακεδονίας να προχωρήσει σε μηνύσεις σε Δημάρχους, που δεν άκουσαν την εντολή του και δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις μέχρι 31-11-2017.

Άρα, για να το κλείσουμε, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν τα εξής θέματα. Αυτή τη στιγμή στην πόλη υπάρχουν 900 τόνοι σκουπίδι, 400 τόνοι ανακυκλούμενο υλικό πεταμένο στους κάδους και στους δρόμους, υπάρχουν κλαδιά, ογκώδη και μπάζα, παρά το ότι και αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε, εγώ είμαι πρώτος που λέω τα αρνητικά στους συμπολίτες και

δεν βάζω και τον εαυτό μου απέξω, παρότι δεν υπάρχει μία πολύ σοβαρή προσέγγιση στο θέμα της Καθαριότητας από πλευράς κοινωνίας πολιτών, αυτή τη φορά έκαναν ότι μπορούσαν οι Ηλιουπολίτες να κρατήσουν τα σκουπίδια επάνω.

Είδατε όμως ότι θα πάμε και αύριο και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε. Εγώ προβλέπω τι θα γίνει. Γράψτε το και θα σας το πω, γιατί έχω τεράστια εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα κινηθεί Εισαγγελική Παραγγελία και είναι θέμα χρόνου να τελειώσουν όλα. Κρατήστε το, για να μη σας παραμυθιάζουν, γιατί αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.

Ακούστε, σας παρακαλώ. Έχω διαχειριστεί πολύ μεγαλύτερες απεργίες στο Δήμο Αθηναίων περίπου ένα μήνα. Το θέμα λύθηκε και έτσι θα λυθεί και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, εκτός βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι το επαναλαμβάνω και πάλι, το επαναλαμβάνω, δεν έρθει η Κυβέρνηση να δώσει λύση. Θα το δούμε, περιμένουμε όλοι, ανοιχτοί είμαστε. Μακάρι, όλοι το παρακαλάμε.

Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό και η ΠΟΕ – ΟΤΑ συνεχίσει, μόνο μία λύση θα βρεθεί. Θα βρεθεί ένα φυσικό πρόσωπο, θα κάνει παρέμβαση στον Εισαγγελέα, καταγγελία και θα προχωρήσει η Εισαγγελική Παραγγελία κανονικότατα, για να σταματήσει η διαδικασία των κινητοποιήσεων. Έτσι θα γίνει. Μέχρι τότε εμείς σαν Διοίκηση θα στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων. Το ψήφισμά μας θα είναι ξεκάθαρο, αγωνιστικό.

Θα συμπαρασταθούμε σε όποιες συγκεντρώσεις γίνουν και στη Βουλή και έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και στους δρόμους σαν Διοίκηση και αυτό αν θέλετε να το συμπεριλάβουμε και στο ψήφισμά μας ως απόφαση και στην πόλη μας με συγκεντρώσεις, κ.λπ. Πρέπει όμως να υπάρξει για κάποια ευαίσθητα σημεία της πόλης και θα πω ποια είναι αυτά, αυτό το έκανε το Σωματείο και είναι προς τιμήν του, αν δεν κάνω λάθος, κ. Αντιδήμαρχε, την

Τρίτη, σε κάποια ευαίσθητα σημεία όπως είναι τα Εξεταστικά Κέντρα, οι Παιδικοί Σταθμοί, η κεντρική πλατεία οι υπόγειοι κάδοι που είναι και κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μία στήριξη και από τους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουμε κάποια πράγματα να τα προστατεύσουμε. Και τις λαϊκές, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το ξέχασα αυτό.

Γ.ΣΟΦΗΣ: *(Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)*

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σόφη, δεν απευθύνομαι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε πολύ έξυπνος άνθρωπος. Απευθύνομαι και στο λαό της Ηλιούπολης τώρα, γιατί και μας βλέπει και μας ακούει. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εδώ δηλαδή που είμαστε να λέμε ότι, στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων και να βγαίνει ο Δήμαρχος έξω και να λέει, «τι να κάνω; δεν φταίω εγώ που είναι η πόλη βρώμικη. Αυτοί οι κακοί οι εργάτες φταίνε που δεν μαζεύουν», γιατί εδώ στην Ηλιούπολη έχει γίνει κανόνας αυτό.

Ακούστε με, σας παρακαλώ. Εγώ ξέρω τι σας λέω. Έχω μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Σας παρακαλώ, τουλάχιστον να την ακούσετε. Έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές. Ο Δήμαρχος εδώ κάνει τον παλληκαρά και όταν βγαίνει έξω, λέει, δεν φταίω εγώ κάτι. Εδώ είναι το ΚΚΕ από πίσω, τους υποκινεί και φταίει για όλα. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθείται.

Γ.ΣΟΦΗΣ: *(Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου)*

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου απαντήσω ευθέως. Έχεις κατανοήσει τι σημαίνει επιστράτευση; Μπράβο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, μπορείς να μου πεις; Το αποτέλεσμα ποιο ήταν.

Γ.ΣΟΦΗΣ: Τελικά την σπάσαμε την απεργιακή κινητοποίηση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείνω. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ για να κλείσουμε, επειδή υπάρχει μία κοινή συνισταμένη και στους συναδέλφους και στις Παρατάξεις μας, να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, να μην φύγει κανείς

και από κάθε Παράταξη παρακαλώ πάρα πολύ έναν εκπρόσωπο να καθίσουμε, να γράψουμε το κείμενο του ψηφίσματος, γιατί θέλω να είναι 100% συμφωνημένο και ότι κινητοποιήσεις χρειάζεται να γίνουν επάνω σε αυτό, να το συμφωνήσουμε και να προχωρήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κ. Δήμαρχε.

Ελάτε, κα Πρόεδρε.

Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: Καταρχήν, σε σχέση με την απόφαση που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ξημερώνοντας τελειώνει η απεργία, ξεκινούν οι καταλήψεις, συνεχίζονται μάλλον οι καταλήψεις στα γκαράζ και στους ΧΥΤΑ από τις 12.00΄η ώρα και μετά. Την Δευτέρα υπάρχει στάση εργασίας και κινητοποίηση παναττική στην Αθήνα για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Συνεχίζονται μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη υπάρχει καινούρια 24ωρη απεργία πανελλαδική και πανελλαδική συγκέντρωση. Εδώ ένα κομμάτι, γιατί δεν το είπα στην ομιλία μου. Εμείς την Τρίτη πράγματι βγήκαμε πρωί – πρωί, μαζέψαμε χώρους όπως παιδικοί σταθμοί, εξεταστικά κέντρα, τις λαϊκές, σε παιδικές χαρές. Είχαμε δεσμευτεί για να μην έχουμε τον κόσμο απέναντί μας, αλλά περισσότερο για να καταλάβει ο κόσμος ότι αν φύγουν αυτοί, δεν θα υπάρχει κανείς να τα μαζέψει αυτά, δεν θα υπάρχουν άδειες εργαζομένων και θα υπάρχει γενικώς εντατικοποίηση όχι εδώ μόνο, συνολικά. Θα κάνουμε προσπάθεια να βγάλουμε το πρόγραμμα αυτό και την Πέμπτη, βέβαια πρέπει να κρατήσουμε και κάποιες λογικές.

Νομοθετική ρύθμιση έχουμε καταθέσει εδώ και είκοσι ημέρες όλες οι Επιτροπές Αγώνα της Αττικής μαζί με τα Σωματεία τους στη Βουλή. Άρα ζητούμε στο ψήφισμα που θα συντάξετε για να παρθεί απόφαση, η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση με βάση αυτή που έχει κατατεθεί από τα Σωματεία. Αυτό.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Δέκα λεπτά διακοπή και επανερχόμαστε.

Ακολουθεί ολιγόλεπτη διακοπή Συνεδρίασης

.....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζεται η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορείτε να περάσετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ακούστε σας παρακαλώ πολύ.

«ΨΗΦΙΣΜΑ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Ακολουθεί ανάγνωση ψηφίσματος):

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης δηλώνει την αντίθεσή του στην απόλυση των εργαζομένων στους Δήμους, που υπηρετούν σε νευραλγικούς τομείς με συμβάσεις, οι οποίες έχουν ανανεωθεί.

Η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ακύρωση της ανανέωσης των συμβάσεών τους, ουσιαστικά τους απολύει. Πρόκειται για προσλήψεις που έγιναν με τις διαδικασίες που ορίζει ο ΑΣΕΠ, για να καλύψουν κενά σε Υπηρεσίες που αφορούν την υγεία και την ποιότητα ζωής, όπως η Καθαριότητα, τα Κοιμητήρια, ο ηλεκτροφωτισμός, κ.λπ.

Ζητούμε να προχωρήσει η Κυβέρνηση άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Ηλιούπολης θα υπερασπίζεται την μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, ώστε να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας».

Κύριοι συνάδελφοι;

Α.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ: Μπορούμε να προσθέσουμε από κάτω, ότι στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού φαίνεται αυτό. Είναι νομίζω περιττό, κα Τσατσούλη. Έχει κάποιος συνάδελφος αντίρρηση;

Άρα, λοιπόν, το ψήφισμα ψηφίζεται Ομόφωνα.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: *Εγκρίνεται...εγκρίνεται.*

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΣ 22.6.2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης δηλώνει την αντίθεσή του στην απόλυση των εργαζομένων στους δήμους, που υπηρετούν σε νευραλγικούς τομείς με συμβάσεις, οι οποίες έχουν ανανεωθεί.

Η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ακύρωση της ανανέωσης των συμβάσεών τους, ουσιαστικά τους απολύει.

Πρόκειται για προσλήψεις που έγιναν με τις διαδικασίες που ορίζει ο ΑΣΕΠ, για να καλύψουν κενά σε υπηρεσίες που αφορούν την υγεία και την ποιότητα ζωής, όπως η καθαριότητα, τα κοιμητήρια, ο ηλεκτροφωτισμός κλπ.

Ζητάμε να προχωρήσει η κυβέρνηση άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζομένους, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμος Ηλιούπολης θα υπερασπίζεται τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζομένους, ώστε να λήξουν παρόμοια φαινόμενα εργασιακής ομηρίας και αβεβαιότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι, κηρύσσεται η λήξη της Συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΩΡΑ: 19:40΄

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

Τ Α Μ Ε Λ Η

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΤΖΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ*

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Πανταζόπουλος):... 3,40,58,59,60.-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:.....9,17,48,52,56.-

A.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:9,15,17.-

B.

Βενέκας:43.-

E.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ:.....25.-

K.

ΚΑΛΑΝΤΙΑΗΣ:33.-

Καραγιαννίδου:6,9,57.-

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ:10.-

M.

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ:40,41.-

Μηλιώνης:46.-

N.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ:36.-

Π.

ΠΟΥΛΟΣ:27.-

Σ.

ΣΟΦΗΣ:28,56.-

ΣΕΦΤΕΛΗΣ:38.-

T.

Τούντα:45.-

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ:.....18,58.-

X.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:3,9.-